

Jaargang 15, nummer 2, mei 2011

Paraview

TIJDSCHRIFT VOOR WELZIJN VAN LICHAAM EN GEEST

Positieve persoonlijke
banden uit vorige levens

Nieuw:
Dierenconsult

De wereld van
natuurwezens

En ook:

MAANDHOROSCOPEN (3 MAANDEN!)

AAN PARAVIEW

voor een consult met een
astroloog, kaartlegger
helderziende, etc.

0900-paracom
0900-7272266
(80cpm)

België 0903-36110
(117cpm)

www.paracom.nl



Paragnost
Catharina
(I shut my eyes in order to see)

Voor aanwezigheid op de VIEW-beurzen:
zie www.paraview.nl

Voor het maken van een afspraak voor een
consult bij mij thuis of een telefonisch (niet gratis) consult:
☎ 0793514391 of 0650932918 s.v.p. tussen 09:30 en 10:00 uur



Pars Solis

Praktijk voor praktisch
toegepaste astrologie.

www.annekeguis.nl




TREVOR EN CORRIE BURGOYNE
MEDIUMS & HEALERS
SPIRITUAL HELP ORGANISATION
SCHILDERHOF 3
1315 LS ALMERE
NETHERLANDS
V.O.F. 39073532

Prive consulten Healing
Aromatherapie Workshops
Phone 036 5301123 Mobile 06 53737160

Boekenstand.nl



Nummer 1 in esoterische boeken

Alles op het gebied van lichaam & geest,
geloof & magie en nog veel meer...

kortingsbon
Paraview

Met deze kortingsbon
betaalt u €5 i.p.v. € 6,50
entree voor één van de
• Paraview beurzen!

Voorkom lange wachttijden.
Kom, indien mogelijk, zaterdag.



Voorwoord

Beste Paraview lezer,

Regelmatig betrap ik mijzelf erop dat ik gedrag analyseer als ik in gezelschap ben. Iets daarin fascineert mij en ik geloof te weten wat het is. Het gedrag van mensen voedt mijn nieuwsgierigheid naar wat de reden is dat mensen doen wat ze doen. Vaak blijken mensen gedrag te vertonen dat gevoed wordt door gewoontes. Als vanzelf vertonen wij bepaald gedrag in bepaalde situaties. Bijzonder knap van onze hersenen dat het gedrag kenmerkend aanstuurt vanuit een eerdere soortgelijke ervaring. Vanuit een ervaringsleer zal dit opgebouwd zijn meen ik, want als netgeborene zal 'deze schijf' nog niet gevuld zijn lijkt mij.

Ons gedrag wordt gestuurd door onze overtuigingen. Vaak gaan wij ergens vanuit of geloven wij iets (onze overtuigingen) waardoor wij reageren zoals wij reageren. Het is het onderzoeken waard, lijkt mij, voor jezelf na te gaan of hetgeen je vroeger in een bepaalde situatie geconcludeerd hebt, nog steeds als uitgangspunt van je handelen dient te werken.

Een reactie die ooit als beste keus voor ons beschikbaar was of in ieder geval gebruikt is, heeft na wellicht meerdere ervaringen ervoor gezorgd dat we nu 'als vanzelf' zo reageren. Heel vaak helpt ons dat in ons dagelijks leven zodat wij niet steeds opnieuw hoeven te bedenken of voelen hoe wij het beste kunnen reageren. Meestal is de gegeven reactie ook hetgeen wij zouden wensen als we bewust een reactie zouden kiezen maar soms zorgt de gegeven reactie voor een steeds terugkerend, ongewenst resultaat.

Een voorbeeld dat misschien tot de verbeelding spreekt is de verschillende manieren waarop mensen op kritiek of feedback reageren. Mijn ervaringen bevestigen mij dat veel mensen het lastig vinden om kritiek te ontvangen. Evenzo wordt het geven van kritiek op een verantwoorde wijze nog niet door velen gedaan.

Door eventuele kritiek te zien als feedback wordt het al aanzienlijk gemakkelijker tot ons te nemen, is mijn ervaring. Het geeft als ware het inzicht van de ander tot je beschikking waardoor je het eens van een andere kant kan bekijken. Als het ons nu ook nog eens lukt feedback te geven op een dusdanige wijze dat het niet 'op de persoon' is en gelijktijdig vergezeld gaat met een positieve boodschap, krijgen wij vast en zeker gezamenlijk een fijnere sfeer op de aarde.

Ik daag je uit, te onderzoeken hoe jij omgaat met kritiek. Als hier voor jou een verandering wenselijk is, lijkt het mij een mooi streven hieraan vanaf vandaag te gaan werken. Ook bij de deelnemers op de Paraview beurs kunt u deze gewenste verandering prima bespreken. Zie uw medemens als tool voor dit proces, veranderen doe je echter zelf!

Maarten Soels
Bureau View

Redactie:
Rieneke Chrispijn

Correctie:
Mildred van Norde

Secretariaat:
Marjo Soels
Tel: 071-5611934 (13.00-17.00 uur)

Uitgevers:
Michiel Loeber en Maarten Soels

Medewerkers:
De Rijdende Slager
Winfried Derks
Sonja Dover
Anneke Guis
Jan C. van der Heide
Gerard Heutink
Hester Anna Jongert
Hans Kraak
Mildred van Norde
Erik de la Porte
Titus Rivas (Stichting Athanasia)
Bert Waber
Rob van der Wilk

Redactie/ advertenties en
abbonementen:
Bureau View v.o.f
Voorstraat 52
2251 BP VOORSCHOTEN
tel: 071-5611934
fax: 071-5613779

E-mail redactie:
redactie@paraview.nl

E-mail advertenties/abbonementen:
beurzen@paraview.nl

bank: 51.83.08.774
giro: 44.222.60
t.n.v. VIEW v.o.f - Voorschoten

Abonnementsprijs: € 12,50 voor:
- 4 edities per jaar (incl. kortingsbon)
- 1 entreekaart Paraview Beurs

Versijning:
Paraview verschijnt 4 keer per jaar
in een oplage van 10.000 ex.

Druk:
Senefelder Misset

Volgende editie:
augustus 2011

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de bladmanagers. Opzegging van een abonnement dient schriftelijk te gebeuren 4 weken voordat het abonnement afloopt, anders wordt het automatisch verlengd. De redactie neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich omtrent de meningen van de auteurs.

**Leomiek Rijkenberg
Helderziend Trance-Medium
Bekend van RTL 4 Het Zesde Zintuig (PD)**

Helderziende waarnemingen en uitvoeren van psychometrie middels objecten en foto's en het beluisteren van uw stem. Contact met overledenen. D.m.v. healing en magnetisering reduceer ik in korte tijd uw pijn en stress level. Ook reinig ik huizen met storende energieën, en begeleid ik veel kinderen zowel als therapeut als medium om hen bij te staan in de omgang met hun gave.

www.leomiek.nl info@leomiek.nl 06-14226238
(0909-5366435 voor telefonische consulten)

Gedipl. Counsellor/coach/trainer, PMA Coach/Trainer,
Hypnotherapeut en EMDR-practitioner.
Zie www.counselingnieuwegein.nl

**Jan C. van der Heide:
Hypnotherapeut en paragnost**



Voor behandeling en begeleiding van cliënten met o.a. fobieën, leer- en concentratieproblemen, psychosomatische klachten, relatie- en emotionele problemen, angsten e.d.

Therapeut Van der Heide werkt o.a. volgens Ericksoniaanse hypnotherapie en met N.L.P., reïncarnatie- en regressietherapie e.d.

Gedipl. hypno-therapeut, ingeschreven bij: N.B.V.H. (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten), licentiehouders A.N.G.

Voor telefonische afspraken: 071-5172870
Praktijkadres: Rhijngeesterstraatweg 124, 2343 BZ Oegstgeest

www.paraview.nl



- beursagenda
- kortingsbon
- interessante links
- workshops
- telefonische consultlijn
- entreetickets



@Paraview

EEN ENGEL OP AARDE

Is een mens met passie en zorg
voor iedereen

Voelt zich daarom verantwoordelijk
voor iedereen

Met liefde en respect voor iedereen
doet zij haar werk

Door haar inzet probeert zij het
leven van iedereen zo positief
mogelijk leefbaar te maken

Haar enige leerproces is leren
aardse grenzen te stellen en dat
is voor haar zo verschrikkelijk moeilijk
omdat in de universele energie
die aardse grenzen niet bestaan

Daarom ontkomt zij er niet aan
om ook vermanend en corrigerend
op te treden

Daarom ontkomt zij er niet aan
om zelf het goede aardse
voorbeeld te geven

Dit in zelfbescherming en
zelfacceptatie

Met het grootste zelfvertrouwen
dat hier op aarde mogelijk is

Anders zullen de mensen haar
nooit accepteren, begrijpen en
respecteren

Ingezonden door:
Frans de Vries - Klaver
Bureau Nurlaila

Reageren op een artikel of een mooi
gedicht geschreven? Mail naar redactie@paraview.nl.

Inhoud

2. Kortingsbon
3. Voorwoord / colofon
4. @Paraview
6. Boekenview
8. Parashop
10. Muziekview
11. Column Rosetta
12. De wereld van natuurwezens
16. Points of View
18. Beurservaringen
20. Maandhoroscopen
22. Positieve persoonlijke banden uit vorige levens
26. Aan Paraview
31. Uranus, donderslag bij heldere hemel
34. Parafictief
36. Engelenpagina
37. Beurzeninformatie
38. Adressengids
46. Zonnemans / Lid worden?
48. Beursagenda



Boekenview

Met veel plezier hebben wij een keuze gemaakt uit het nieuwste aanbod boeken op het gebied van spiritualiteit. Voor meer nieuwe en bijzondere boeken kun je op www.boekenstand.nl kijken of onze stand bezoeken op één van de Paraview beurzen. Wij wensen je veel leesplezier!

Gezond met zonlicht

Auteur: Andreas Moritz

Zonlicht is essentieel voor onze gezondheid. Het is zowel voedingsstof als medicijn, en iedereen kan er gebruik van maken. Je hebt zelf in de hand hoeveel zonlicht je per dag krijgt en het lichaam geeft aan wanneer het genoeg zon heeft gehad. Onderzoek heeft uitgewezen dat huidkanker het 'meest' voorkomt bij mensen die zelden in de zon zitten of die zonnebrandcrèmes gebruiken waarin kankerverwekkende chemicaliën zitten. Verder is bekend dat huidkanker het 'minst' voorkomt bij mensen die vaak buiten zijn, op grote hoogte of dicht bij de evenaar wonen. De huid produceert namelijk vitamine D en reageert hiermee op onze blootstelling aan de zon. De auteur laat je zien hoe je onder andere met behulp van de zon het immuunsysteem van je lichaam in topconditie kunt houden.

De Koning van de kwetsbare kracht

Auteur: Niels Bagchus

De koning van de kwetsbare kracht is het inspirerende verhaal van een motorrijder die door een ongeluk op de snelweg onder een vangrail terecht komt en afscheid moet nemen van zijn onderbeen. Tijdens de revalidatie schildert hij zich een weg door de emoties heen en vindt hij de vrijheid van het motorrijden in zichzelf terug; zijn innerlijke vrijheid. Daarmee weet hij zijn ongeluk om te zetten in geluk. Dat doet hij niet door de strijd aan te gaan en zijn handicap te overwinnen, maar door zich over te geven aan het leven en er vrede mee te sluiten. De fantoompijn, die hij na de amputatie te voelen krijgt, blijkt afkomstig te zijn van een eeuwenoude wond; de fantoompijn van de ziel. Franciscus van Assisi, Dionysus en farao Achnaton helpen hem om dat verloren zielendeel terug te vinden en weer heel te maken. Met één voet stevig op de aarde verankerd en de andere verbonden met een geheel nieuwe wereld leert hij weer op eigen benen te gaan staan en weet hij met zijn kwetsbaarheid zijn allergrootste kracht te tonen.

Het Rode Boek

Auteur: Sera Beak

Het rode boek is niets minder dan een spirituele aansteker – een brandbare cocktail van hindoeïstische tantra en zenboeddhisme, Roemi en Carl Jung, godinnen en parapsychologie, gemixt met kosmische knipogen, kapsels, relaties, seks, dromen en intuïtie. Voor slimme vrouwen met lef, die nieuwsgierig zijn naar spiritualiteit maar zich niet aangesproken voelen door de meeste spirituele boeken, is Het Rode Boek een uitnodiging om hun ware identiteit te vinden en die geweldige waarheid met de wereld te gaan delen.

Onthaasten per brommobiel

Auteur: Karel Wellinghoff

In dit boek doet Karel Wellinghoff verslag van zijn huwelijksreis per brommobiel. Het boek begint met een zeer precare situatie, waarin de schrijver belandt als hij door overmacht plotseling met zijn voertuigje op een snelweg terechtkomt en verder wordt er uitvoerig in beschreven wat de bestuurder zoal te duchten heeft van zijn medeweggebruikers, die hem met grote haast voorbij schieten. Dat op de binnenwegen in Nederland veel te beleven valt waar de snelwegberijder meestal geen idee van heeft, kan men lezen in dit soms hilarische verslag. Het gaat de schrijver en zijn vrouw niet om zo snel mogelijk hun bestemming te bereiken, Het gaat om het vele, rustieke en vooral ook eigenaardige van de provincie, weg van de snelweg. Zeer lezenswaardig. Van harte aanbevolen.





Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel

Auteur: Barbara Tammes

Het Luchtkasteel bestaat uit 25 kamers die elk een andere functie hebben: een suite voor schaamte, een kamer voor geluk, een traanzaal voor verdriet. Elke kamer wordt omschreven en biedt de lezer een aantal keuzes. Want niets werkt zo stimulerend op de verbeeldingskracht als keuzes. Waar heb ik werkelijk verdriet om, waar ben ik trots op, wat zou ik graag anders willen? Als je deze vragen stelt bij het inrichten van je Luchtkasteel, dan zijn ze niet vervelend diepgravend maar juist hoopvol opbouwend. Dan is het entertainment.

Boodschappen uit het dierenrijk

Auteur: Kristina Boey

Heb je altijd al willen weten wat dieren denken? Welke wijsheid er achter het gedrag van dieren schuilt en wat ze ons precies willen vertellen? Dierencommunicator Kristina Boey vertelt vanuit haar ervaringen wat dieren ons willen zeggen.

Ook de manieren waarop dieren communiceren zoals telepathisch contact, spiegelingen, boodschappen en spirituele lessen van dieren komen in dit boek aan bod. De auteur leert ons de boodschappen achter bepaald gedrag, of ziekte(n) van dieren te interpreteren.

Hiermee laat ze ook zien hoe ons gedrag en onze frustraties, irritaties en problemen zich weerspiegelen in onze dieren. Een dier voelt soms dingen aan die wij ons niet bewust zijn en het wil ons graag helpen. Hun hulp is dan ook van onschatbare waarde voor onze spirituele groei.



TBS, verdoemd leven

Auteur: Carolien Roodvoets

Carolien Roodvoets schetst in dit boek een genuanceerd beeld van het leven en werken in een tbs-kliniek: wie zijn er opgenomen, wat is hun achtergrond, hun stoornis, wat houdt de behandeling in? Maar ook: hoe is het om daar te werken, en welke hot items en dilemma's (verlof, long stay, wel of geen porno, chemische castratie) spelen er? Het tbs-systeem staat momenteel onder grote druk, maar in discussies over tbs blijkt vaak dat de kennis over deze complexe materie gebrekkig is. Tbs'ers zijn de nieuwe paria's van onze samenleving geworden en mensen die in tbs-instellingen werken stuiten nogal eens op onbegrip. Als tbs'ers worden gedemoniseerd, wat zegt dat dan over onze samenleving?, vraagt Roodvoets zich af. Hoe zit het met de gekte in onszelf? Is de tbs'er een projectiescherm voor alles wat we in onszelf vrezen, maar niet onder ogen durven zien? Carolien Roodvoets heeft tien jaar in een tbs-kliniek gewerkt, eerst als sociotherapeut en later als gezins- en relatietherapeut. Ze kent de tbs-wereld dan ook van binnenuit en heeft haar persoonlijke ervaringen in dit boek verwerkt.



City Mindfulness

Auteur: Rory Freedman

Het drukke stadsleven is enerverend, maar kost tegelijkertijd veel energie. Luidruchtige burens, verkeersopstoppingen, de vluchtige contacten; je kunt ervan houden, maar het kan je ook in de weg gaan zitten of zelfs uitputten. Je focust je niet meer op het hier en nu en je verliest je in stress en frustratie.

City Mindfulness laat zien dat dagelijkse gebeurtenissen in de stad - vieze geuren op straat, overstromend toilet bij de bovenburen, verkeersdruk, overvolle lift of metro - geen obstakel zijn, maar juist het uitgangspunt kunnen vormen voor meditatie en reflectie. Je kunt je ervaringen in de drukke stad omzetten in mogelijkheden om mindful te leven. Het biedt praktische handvatten om de uitdagingen en voordelen van een grote stad in te zien en deze anders te benaderen. Ergernissen worden uitgelegd en met korte oefeningen en meditaties aangepakt. Geef jezelf weer de kans om te genieten van de mensen om je heen en de situaties waar je in belandt en je zult zien dat de rust in jezelf terugkeert.



Kijk voor meer boeken op www.boekenstand.nl

(Web)winkel

www.bebalanced-shop.nl



Op de site en in de winkel vindt u o.a. een ruim assortiment aan spirituele- en kadoartikelen. De aziatische artikelen zijn veelal eenmalig te verkrijgen, zo ook het meubilair wat er aangeboden wordt. Het assortiment varieert zeer regelmatig. Reden genoeg om de (web)winkel te blijven volgen!

Daar de tevredenheid van de klanten hoog in het vaandel staat, kunt u altijd contact opnemen als uw interesse uitgaat naar een artikel dat u niet terugvindt in de (web)winkel. Het beste beentje wordt voor gezet om voor u het gewenste resultaat te behalen.

Daar de meeste artikelen die u in de webwinkel aantreft voorradig zijn in de winkel in Bussum, is het wellicht een goed idee om de sfeervolle winkel een bezoekje te brengen.

Er wordt geen vast te besteden orderbedrag gehanteerd, maar wel een vast bedrag voor de verzendkosten. Bij brievenbuspost wordt het verzendbedrag in uw order aangepast. Mocht u betaald hebben via Ideal of paypal, dan wordt het verschil direct teruggestort op uw bankrekening. Artikelen die niet per post verstuurd kunnen worden door omvang of gewicht worden bij het door u aangegeven afleveradres persoonlijk bezorgd.

Meer informatie

Adresgegevens: Kapelstraat 12A 1404 HX Bussum
Telefoon: 035-6980588 of 06-46406580
Email: balanced.be@gmail.com

Kijkt u ook eens voor het aanbod aan cursussen, workshops, therapieën en behandelingen in het Spirituele Centrum Be Balanced:
Website: www.spiritueelcentrumbebalanced.nl



Boek

Onze laatste jaren van vreugde en verdriet

Mindful omgaan met Alzheimer



Toen Olivia Ames Hoblitzelle en haar man Hob te horen kregen dat Hob Alzheimer had, was hun eerste reactie om zich vast te klampen aan hun oude leven. Maar al gauw beseften ze dat ze alleen met de laatste fase van Hobs leven konden omgaan, door die met aandacht en liefde tegemoet te treden. Hoe dit met vallen en opstaan gelukt is, vertelt Olivia in haar boek 'Onze laatste jaren van vreugde en verdriet'.

In deze memoires schetst Olivia een liefdevol, maar realistisch portret van Hob, een geestige en intelligente man. Ondanks zijn geestelijke aftakeling blijkt hij van filosofische gesprekken houden. Maar net als andere Alzheimer-patiënten, raakt hij letterlijk en figuurlijk de weg kwijt en geeft dat boosheid, verdriet en stress bij hemzelf en zijn vrouw.

Aan het eind van elk hoofdstuk geeft de auteur een aantal spirituele overwegingen, praktische tips en meditatieoefeningen voor partner, kind of vriend van de dementerende. Hiervoor baseert zij zich onder meer op haar jarenlange ervaring als psychotherapeut, onder andere als collega van Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de mindfulnesstrainingen.

Olivia Ames Hoblitzelle is schrijfster, therapeut en docent. Als een van de eersten integreerde ze meditatie, yoga en cognitieve therapie in de behandeling van chronische en stressgerelateerde aandoeningen. Ze was onder meer verbonden aan de Harvard Medical School. Terwijl Olivia zich vooral laat inspireren door het Tibetaanse boeddhisme, was haar man een leraar in de traditie van Thich Nhat Hanh. Daarnaast was hij hoogleeraar Vergelijkende literatuurwetenschap en later gezins-therapeut.

Meer informatie

ISBN: 978 90 259 6141

Prijs: €22,50

Uitgeverij: Ten Have

Boek

Ik versta onder liefde

Een vlammend betoog voor een tolerante samenleving



In dit bevlogen essay geeft Huub Oosterhuis invulling aan het begrip liefde: 'Ik versta onder liefde: de duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van hartstocht en hoofsheid, van bedachtzame eerbied en mededogen, waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde ook de wijsheid en de wetenschap, fantasie en volharding, waarmee de aarde wordt opgebouwd, steeds weer, tegen alle afbraak in.' Daarbij laat Oosterhuis al zijn grote inspiratiebronnen de revue passer. Dat hij in 1933 geboren werd, in het jaar dat Hitler aan de macht kwam en 'de weg naar Auschwitz werd geplaveid', werkt tot op vandaag door in zijn 'bijbels' protest tegen discriminatie van minderheden en hardvochtig vreemdelingenbeleid. 'Die oorlog gaat een leven mee. Wat je gezien hebt, heb je voorgoed gezien.'

Het boek is verschenen ter gelegenheid van het centrum 'De Nieuwe Liefde' dat op dinsdag 11 februari door Koningin Beatrix geopend werd. 'De Nieuwe Liefde' wil een centrum zijn voor studie, bezinning en debat, ruimte bieden voor levensbeschouwing en religie en een podium voor poëzie, muziek en theater.

De Nieuwe Liefde is een initiatief van Huub Oosterhuis en wordt gesteund door de AM Foundation. Stef Collignon is algemeen directeur ad interim en het stichtingsbestuur wordt voorgezeten door Els Ottenhof, zakelijk directeur van het Cobra Museum te Amstelveen. Tegelijkertijd met de opening werd ook de nieuwe site www.denieuweliefde.com gelanceerd.

Huub Oosterhuis publiceert naast liederen en theologische essays regelmatig vrije poëzie, zoals de succesvolle bundel *Wie* bestaat. Hij is oprichter van Stichting Leerhuis & Liturgie, initiatiefnemer van 'Poëzie hardop' en hoofdredacteur van tijdschrift *Roodkoper*. Eerder richtte hij 'De Populier', centrum voor politiek (1972) en 'De Rode Hoed', centrum voor cultuur, religie en politiek (1989) op.

Meer informatie

ISBN: 978 90 259 6120 6

Prijs: €11,00

Uitgeverij: Ten Have

Boek

Ontmoetingen met een engel

Contacten met een overleden geliefde



Edzer Tuik is een 76-jarige schrijver die sinds 17 jaar weduwnaar is. Sindsdien ervaart hij het wonder van het bovenaardse contact. Voordien geloofde hij eigenlijk nergens in, laat staan in leven na de dood en contacten met overledenen. Totdat zijn overleden vrouw Koos zich aan hem manifesteert. Aanvankelijk symbolisch, als een zuil van licht in zijn volledig verduisterde slaapkamer, maar al snel gevolgd door het horen van haar stem, door automatisch schrift en andere vormen van goedaardige manipulatie. Zelfs door het sturen van zijn handen op het toetsenbord van de computer...

En dat alles ongevraagd, op klaarlichte dag of 's avonds in zijn luie stoel. Zonder kaarslicht, wierook, een medium of wat dan ook.

Het meest opzienbarende, en daarmee is het boek doorweven, is wel haar schier onbegrensde wéten. Zelfs maanden tevoren maakt zij, zij het soms wat versluierd, melding van zaken die daarna 'gewoon' gebeuren. Het zal leiden tot een openbaring.

De ontmoetingen spelen door het leven van alledag en krijgen daardoor een bijna aards en onderhoudend karakter. Zijn relaas is soms verbijsterend, soms ontroerend, maar ook doorspekt met een relativerende humor. Naast tal van eigen ervaringen, passeren o.a. kosmisch bewustzijn, telepathie en helderziendheid, de TV geestenfluisteraars en de bijna-dood ervaring de revue.

Het is misschien wel het eerste boek in zijn soort dat echt voor iedereen toegankelijk is en de lezer sprakeeloos achterlaat.

Meer informatie

ISBN: 978 90 484 1203 7

Prijs: €16,95

Uitgeverij: Free Musketeers

Ook een boek, lezing, seminar, website, product of iets anders onder de aandacht brengen in Parashop?

Mail dan een tekst en foto/afbeelding naar redactie@paraview.nl

Muziekview

In de vorige Paraview schreef Winfried Derks dat succes voor New Age muzikanten alleen kan stromen als hun muzikale energie zuiver en integer is. In dit artikel zal hij dit nog wat verder verduidelijken.

Van een Franse muzikant ontving ik een aantal weken geleden een behoorlijk aantal CD's. Deze man vertelde mij dat hij de muziek ontving uit een soort trancetoestand. Hij zou het allemaal doorkrijgen van de Andere Zijde. Dus noemt hij zich een soort paranormaal en spiritueel muzikant. Dus volgens hem moest het uitbrengen van deze CD's door mij als platenmaatschappij, een commercieel succes worden.

Hij zag zichzelf blijkbaar al in een uitverkocht Ahoy staan en ik kreeg de indruk tijdens ons gesprek, dat het voor mij een eer moet zijn, dat hij mij benaderd heeft. Ik vertelde hem dat ik me verheug om naar zijn composities te gaan luisteren. Maar ik meldde hem wel dat ik kritisch ga luisteren naar zijn 'meesterwerken'.

Een week later kreeg ik de hele collectie binnen. Ik had even de tijd vrijgemaakt om naar dit spannende geheel te luisteren. De eerste demo die ik beluisterde gaf mij een rotgevoel in mijn oren. Eerst dacht ik dat mijn CD-speler achteruit liep. Niet te geloven, ik zit naar een CD te luisteren waar je super depri van wordt. Wat een onrust aan klanken. Niet te filmen, ik dacht dadelijk stort mijn huis in. De geluidstrillingen bestonden alleen maar uit onrust.

Misschien heb ik de verkeerde CD te pakken, laat ik maar gauw naar de volgende gaan. Opnieuw kreeg ik een gevoel van onbehagen, het leek wel of de schilderijen in mijn huis van de muur af zouden donderen. Gauw CD 3 gepakt. Het hoesje gaf aan dat het iets met Maria te maken had. Dat kan interessant zijn dacht ik. Na enkele ogenblikken hoopte ik dat Moeder Maria even niet meeluisterde. Wat een bagger. En moet dit dan spirituele muziek zijn? Tien keer niets. Even geen muziek meer aan, ik moet even bijkomen. Mijn maag draait zich om. Mijn nek begint ook al vast te zitten.

Ineens schiet mij iets te binnen. Vorig jaar heb ik een ontmoeting gehad met een muzikant, waar ik een aantal dagen goed ziek van ben geweest. Dat gevoel van onbehagen herken ik opnieuw.

De afgelopen jaren heb ik veel updates van de Bijbel (Lees: Emed) gelezen, waarin gewaarschuwd wordt voor energieën die niet zuiver zijn. In naam van Inspiratie wordt de grootst mogelijke rotzooi onder de mensen gebracht. En dan praat ik niet alleen over muziek. Het is me allemaal weer duidelijk. Deze muzikant kan best wel muziek in een soort trance ontvangen, maar de bron waaruit hij dit krijgt is niet de bron, waar ik mijn Inspiratie uit krijg. Steeds meer



komt bij mij het besef naar boven, dat er ook slechte tot zeer slechte muziek gemaakt wordt onder de noemer New Age Muziek. Gewoon oplichting. Zuivere New Age Muziek raakt onze chakra's en zorgt voor een bijzondere warmte. Maar deze pulp uit Frankrijk mag hij in de boom hangen. Ik geloof de muzikant dat hij in trance gaat, maar ik ben er zeker van dat hij een andere begeleiding heeft dan de muzikanten met wie ik wil samenwerken.

Ik ben al jaren geleden tot de conclusie gekomen dat veel mensen denken dat ze rechtstreeks met welke overleden grootheden dan ook in contact staan. Ik ben er al lang achter dat hier ook opgepast moet gaan worden voor misleiding. Blijkbaar zijn er velen in donkere gebieden die zich een deuk lachen om muzikanten, en hun fans misleiden. Maar daar trappen wij toch echt niet in. Immers zuivere New Age Muziek is voortgekomen uit een enorme krachtige Liefdesbron met maar één doel: Liefdevolle klanken onder de mensen te brengen.

Veel luisterplezier!

Rosetta

Naakt

Soms moet ik mezelf een beetje overtuigen. Zoals toen ik me afvroeg of ik de volgende column wel moest schrijven. 'Stel, een van de lezers mag meedoen met een tv spelletje en er komt een vraag over,' dacht ik opeens. 'Dan heeft hij wel meteen een antwoord.' Dromend ging ik als presentatrice de vraag al stellen. Gelukkig had de lezer net gezegd dat hij een moeilijke vraag wilde en toen zag ik alle andere honderd spelers afvallen waardoor hij stinkend rijk werd (ehh, niet vergeten dat ik je heb geholpen hoor – tegen die tijd geef ik je graag mijn bankrekeningnummer). Deze gedachte haalde me over de streep, al is het onderwerp een beetje lastig en bepaald niet van vandaag: een Grieks verhaal dat ik pas gisteren heb gelezen (Griekse mythologie was geen onderdeel van mijn Haagse Transvaalopvoeding) en waar ik steeds maar weer aan moet denken.

Het gaat als volgt: Persephone is de dochter van Demeter, die haar nooit alleen durft te laten uit angst dat haar iets overkomt. En ja hoor, die eigenwijze meid gaat in haar eentje bloemen plukken en wordt prompt ontvoerd door Hades, de god van de onderwereld. Demeter is heel verdrietig en veroorzaakt door haar verdriet een dorre winter overal waar ze komt. Dat is nogal ernstig, want ze zoekt namelijk de hele wereld af. Gelukkig is een andere god, die alles gezien heeft, zo vriendelijk om na een poosje medelijden te krijgen en haar te vertellen waar haar dochter uithangt. Niet erg goddelijk vind ik, om daar zolang mee te wachten, maar goed. Demeter mag haar terughalen. Alleen heeft Persephone net zes granaatappelpitten gegeten en om de een of andere reden verplicht haar dat om ieder jaar zes maanden terug te gaan naar Hades. Er werd een goede bezoekenregeling getroffen: Persephone zou vanaf dat moment de lente en de zomer bij haar moeder wonen, de rest van de tijd bij Hades. Zodra zij vanaf dat moment haar kopje dus weer op aarde liet zien, werd het lente. Et voilà, mocht de vraag ooit komen: daar komen dus de seizoenen vandaan. Wat die pitten ermee te maken hebben, of waarom je überhaupt granaatappelpitten zou eten, is me niet duidelijk. Ik begrijp sowieso weinig van die verhalen trouwens. Ze hangen van symbolen aan elkaar. Wij leven natuurlijk in een hele andere tijd en denken ongetwijfeld op een heel andere manier dan die oude Grieken. Die knikten waarschijnlijk allemaal van begrip en riepen 'duhhu' en 'logisch', maar dan in het Grieks, toen ze het verhaal hoorden.

Het is volstrekt idioot, maar ik wil bij verhalen altijd weten hoe de hoofdrolspelers eruitzien, dus ook bij dit verhaal had ik behoefte aan plaatjes. Ik dook meteen op Google Afbeeldingen. Alsof er foto's van die lui bestaan. Maar zoals ik al hoopte, hebben gelukkig heel wat kunstenaars zich in de loop van de eeuwen geroepen gevoeld om het verhaal uit te beelden en wat schept mijn verbazing; de meeste hebben geconcludeerd dat Persephone naakt moet zijn geweest, terwijl ze bloemen aan het plukken was...

Ik geef het op. Vergeet maar wat ik net verteld heb, behalve dat van die seizoenen, dat kan je misschien nog wel eens van pas komen.

HANS KRAAK



Engeleninwijding:

Een engeleninwijding is een manier om op een speciale manier in contact te komen met de engelen.

Waar: op een nader te bepalen locatie
duur: 2 dagdelen

Kosten: 50 euro (incl. lunch)

Boeken:

Boek 'Ik laat me nu inspireren door de engelen'
(Uitgeverij Boekscout, ISBN: 978-90-8834-135-9)

Boek 'Engelenreiki'
(Uitgeverij Gigaboek, ISBN: 978-90-8548-1607)

Mentale trainingen:

'De zin van positief denken'

Uit het gelijknamige boek, ook geschreven door
Hans Kraak, zowel individueel online
als in groepsverband.

Mentale training via engelen.

Hans Kraak geeft ook lezingen over engelen en het praktiseren van engelenreiki, in zalen voor groepen, maar ook voor huiskamers, minimaal 10 personen.

Voor meer informatie:

Hans Kraak

tel. 020-7729039 of 06-34639108

www.hanskraak.nl



'Alles is met elkaar verbonden,
het zichtbare en het onzichtbare.
Is het niet zo dat alles waar je in gelooft
waarheid is of waarheid wordt?'

De wereld van natuurwezens

Natuurwezens, elfen, feeën, kabouters, bestaan ze eigenlijk wel? Is het magie, fantasie of een mengeling van fictie en werkelijkheid? Of zijn het vervlogen beelden uit onze jeugd, waarin sprookjes een grote aantrekkingskracht op ons hadden? Sprookjes die doordrenkt waren van wijsheid uit het leven waarvan je zeker wist dat ze waar waren. Wetende dat het goede het minder goede zou overwinnen. Bert Waber gaat op zoek naar natuurwezens.

Als we ouder worden trekken andere dingen onze aandacht en vergeten we soms de kinderlijke blijheid die deze machtige verhalen in ons naar boven bracht. Is het misschien als goudstof, vervlogen in de wind, of kunnen we toch weer een glimp opvangen van die andere wereld en deze in onszelf laten herleven? Ik ga een middagje op pad met Liane Huizen en Hans Bloemhof in de mysterieuze bossen in Leusden, aan de rand van Amersfoort. Op zoek naar natuurwezens.

DEN TREEK

Eenmaal aan de praat geraakt, verwarmt het natuurlijke enthousiasme van Hans en Liane de nog wat frisse buiten-



Hans en Liane

lucht. De zon werpt mistige sferen tussen de bomen wat een sprookjesachtig tafereel oplevert. De verende stappen over het mossige pad, de aardegeuren, bomen die tot hoog aan de hemel reiken. Het is alsof de rust neerdaalt en onze zintuigen op een andere manier worden geopend. Oren nemen innerlijke stilte waar. Het bos spreekt en geeft geheimen prijs die normaal niet waarneembaar zijn. Schimmen lijken net zo snel te verdwijnen als ze gezien worden.

‘Den Treek is voor mij mijn ‘thuis’ bos,’ zegt Liane. ‘Daar ben ik voor het eerst bewust geworden van het bestaan van natuurwezens. Altijd als ik er kom, maakt mijn ziel een sprongetje. Dan neem ik een diepe snuif, alsof ik alles helemaal in me op wil nemen. Dit is het gebied van Liliane, ‘de ongeziene vrouw’ die energetisch gezien over de waterhuishouding van Den Treek gaat.’

Een ander woord voor natuurwezens is elementalen. Dit zijn subtiele wezens, gekoppeld aan de grote bron en de elementen. Ieder natuurwezen heeft zijn eigen bewustzijn en is verbonden met de aardse natuur.

Terwijl we dieper het bos in gaan, komen we aan bij een bijna open, laag begroeide plek. Het wordt steeds duidelijker dat alles leeft en een eigen bewustzijn heeft. Die ongeziene werelden waarvan we geen weet hebben, maar die wel bestaan. De blijheid van de natuurwezens en behoefte om zich met ons mensen te verbinden, heeft een duidelijke reden. Je kunt hen een geweten noemen, of boodschappers die ons meer te vertellen hebben dan we zelf denken te weten.

BOODSCHAP VAN NURION

Liane vertelt me over een bijzondere ervaring die ze met een groep anderen had op deze plek had. Ze hadden een ontmoeting met de wezens die voor ieder toegankelijk blijken te zijn.

‘Ik bevind me op een voor mijn gevoel magische plek. Ik ben hier vaker geweest, maar nu is het anders, sterker nog, het geeft me een gevoel alsof ik verdwaald ben. Het voelt leeg, onbehaaglijk en een beetje verdrietig. We lopen verder, naar een ander deel van het bos. Wat verderop merk ik dat er ineens toch een rust over me daalt en dat ik nu op een nieuwe plek de glans ervaar die ik voorheen altijd bij Liliane voel. Dit is de open plek waar ik die vorige keer heel veel energie heb gevoeld. Er zijn nu veel bomen gekapt, maar toch voelt het goed, alsof er nieuwe ruimte is ontstaan. We gaan aan de rand van deze plek zitten en verbinden ons met elkaar. Het moment dat we elkaars handen vasthouden, valt mijn mond open van verbazing. Er

is een enorme elvenzaal verzezen op deze plek. Als ik het uitspreek, blijken de anderen het ook te zien en te voelen. Het zijn niet de ondeugende speelse elfen die ik meestal ervaar, maar een soort meer etherische elfen, een beetje zoals in Lothlorien uit Lord of the Rings. Ik voel dat deze plek heel belangrijk is voor ons bewustzijn en wie zich verbindt kan een bewustzijnsprong maken. Het is een markeringpunt van een nieuw tijdperk.

We zien grote aantallen natuurwezens samenkomen aan de rand van deze plek tussen de bomen. Er is één elf in het bijzonder waarvan ik weet dat hij een soort contactpersoon voor ons is en zijn naam is Nurion (uitspraak: Noerion). Hij geeft ons onderstaande boodschap:

‘Hoor mijn roep! Het is tijd om te verenigen, alle lagen, alle wezens, elfen, mensen, natuurwezens, engelen. Er zullen portalen ontstaan waarvan deze elvenzaal er een is, waar alle lagen van tijd en ruimte met elkaar in verbinding staan.

Door het ontstaan van steeds meer van deze punten, vormt zich een netwerk van ‘punten van bewustzijn’ over de aarde. Ik roep jullie op om je met deze punten te verbinden. Daarmee wordt zowel ons als jullie bewustzijn vergroot.’

Terwijl Nurion spreekt, zie ik wat er gebeurt als we doen wat hij zegt. Er klappt iets uit op het moment dat we ons verbinden. Alsof we op hetzelfde moment in verbinding staan met alle dimen-

sies en lagen.

Dan gaat hij verder met zijn boodschap. ‘Vanaf de tijd van Lemurie (verdwenen continent en beschaving) hebben wij ons langzaam terug getrokken uit deze sfeer. Maar nu, in deze veranderende tijden, is de tijd daar om ons weer met jullie te verbinden. En deze vereniging zal een domino effect teweeg brengen. Ik vraag jullie om het bestaan van deze plek (ken) met zoveel mogelijk mensen te delen en de mensen die dit herkennen in zichzelf, mee te nemen. Zodat dit netwerk een baken zal zijn in deze roerige tijden. Er zullen momenten zijn dat je door de spanning en de chaos op aarde haast vergeet wie je bent en wat je hier komt doen. Er zullen momenten zijn dat je het nodig hebt om je even terug te trekken uit de roerige wereld en jezelf weer op te laden, dan nodig ik je uit om je hier te komen, want onze collectieve verbinding creëert een energiereservoir waar je te allen tijde uit kunt putten. En door onze vereniging zullen we een ruimte creëren waar je helemaal jezelf kunt zijn, jezelf kunt helen, jezelf kunt herinneren. Wij zijn zo opgetogen over deze nieuwe fase. Wij danken en groeten jullie in liefde!’

De boodschap van Nurion had deze workshop meer dan

waardig afgesloten geeft Liane aan. 'Het sloot aan op de innerlijke beleving van deze nieuwe tijd, en dat maakte hem nog indringender.'

TOEGANG TOT DE OERBRON

De Aarde heeft veel te vertellen. Waar de één de wereld ervaart via zien of juist horen, ervaart de ander hem juist weer via het voelen. Het gaat om wat het met je doet en wat jou aanspreekt in je ziel. De vorm is dan niet meer van belang. Vanuit rede of logica, gevoel en intuïtie, het vult elkaar aan. Zo werkt het ook bij Hans en Liane. Vanuit beider oogpunten wordt de ervaring beleefd en uitgelegd. 'Verbeelding kan een rol spelen,' legt Liane uit, 'maar dat is juist het begin, het is een manier om toegang te krijgen tot de oerbron, die aan onze materiële wereld ten grondslag ligt.'

'In deze individualistische tijd waarin men sterk zoekende is,' vult Hans aan, 'ligt de uitdaging vooral in het als individu 'autonoom' worden. Daarin schuilt onze werkelijke vrijheid en de kans om ons levenslot te meesteren. Pas dan kunnen we ons echt in liefde met elkaar verbinden en met de wereld van elementaal- en natuurwezens samenwerken om een nieuw evenwicht te zoeken in ons gebruik van Moedertje Aarde. Het is een spannend avontuur, omdat je deze dimensies alleen kunt betreden in relatie met jezelf, met verbeeldingskracht als sleutel.'

DE VUURPLAATS

Hans en Liane beleven een diepe samenhang tussen de natuur en het jaarritme in de seizoenen. Naast de workshop 'ontmoeting met de natuurwezens' organiseren ze regelmatig ook de viering van een aantal Keltische seizoensfeesten. Deze feesten lijden nu nog een soort 'nomadenbestaan'. Maar ze werken eraan om hun uiteindelijke droom te realiseren in wat ze noemen 'De Vuurplaats'. Een spirituele tuin waar je jezelf kunt beleven in ontmoeting met de natuur.

'De Vuurplaats is een behaaglijke plek waar het leven van alle dag samen komt', verduidelijkt Liane. 'Voedsel wordt er bereid en gedeeld. Zowel innerlijk als fysiek voedsel. Bij de vuurplaats kom je thuis. Want het is een veilige plek waar je kunt zijn zoals je bedoeld bent te zijn. Gasten van verre komen samen rond het vuur en delen hun belevingen en ervaringen. Je kunt nieuwe energie opdoen en je creativiteit herladen om met vernieuwde passie het leven weer in te stappen. Het is een plek midden in de natuur waar je kunt 'zijn'. Waar je met al je zintuigen kunt voelen hoe de sei-



De vuurplaats

zoenen verbonden zijn met het ritme binnen in jezelf. Waar je die wonderlijke kracht van de lente ziet overgaan in de overweldigende groei van de zomer. In onze tuinen kun je bovendien meemaken hoe de oogst naar binnen wordt genomen en in de stille winter vanuit bezinning klaar gemaakt wordt om in de nieuwe lente met vernieuwde energie weer naar buiten te laten stromen. Het is mogelijk om deze beleving mee te nemen als je weer terug gaat naar het drukke leven vol verwachtingen, onzekerheid en druk.

Door het vieren van de jaarfeesten krijg je voeling met de cyclus van de natuur. Het vieren maakt dat je een diepe verbinding kunt maken met alle levensprocessen en de wetmatige tijden waarop deze in je persoonlijk leven opdoemen. Het vieren en beleven met een grote groep mensen is een fantastische extra boost voor die beleving.

Door het jaar heen vieren we de volgende feesten: Samhain op 31 oktober, Joel 21 december, Imbolc 2 februari, Ostara op 21 maart, Beltane op 30 april en 1 mei, Midzomer of Litha op 21 juni, Lughnasad of Lammas op 2 augustus en Mabon op 21 september.'

Ik heb deze middag ervaren als een overgave aan een diepe, natuurlijke passie, alsook een levensstijl. Door de boeiende uitleg word je, in de door hiermee opgewekte nieuwsgierigheden voor de natuur, meegenomen in een wereld die niet zo gesluierd blijkt te zijn als het lijkt. Met gevoel en overgave wordt er een boek open gedaan, die door de initiatie van de Aardester en deze uitermate boeiende workshop als meer dan alleen maar bijzonder ervaren kan worden.

In overleg kunnen er buiten de reguliere maandelijkse workshops 'ontmoeting met natuurwezens', rondleidingen en de 'initiatie Aardester' op verzoek worden aangevraagd.

MEER INFORMATIE

www.cernunnos.despiegelamersfoort.nl

www.despiegelamersfoort.nl

<http://devuurplaats.org>

Liane en Hans zijn ook telefonisch bereikbaar.
Tel: 033-4755402

Points of View

Dat was nog eens mooi! Deze keer in Points of View een vraag naar mooie momenten.



Karen uit Holten (rechts op de foto)

De mooiste momenten in jouw leven, welke herinneringen komen bij je op?

'1: Het gevoel van herkenning dat ik kreeg toen ik mijn huidige vriend Sim zag. We kenden elkaar al wel langer maar dat was het moment dat ik wist, dit is hem. Dat is nu ongeveer vier jaar geleden.

2: Mijn tweede moment ligt in het verlengde van het eerste! Met het samengaan met Sim, kreeg ik een prachtige familie. Sim had al twee kinderen, Mitchel en Do. Het maakte het plaatje compleet.

3: Waar ik echt van kan genieten is het samenzijn met Sim en de kinderen op een

terras aan de IJssel. Lekker in het zonnetje zitten met een drankje erbij... dat is het echte leven!

Dit vind ik een mooie plek!

'Oh, dat is een makkelijke. Een strandje op Ibiza, het heet Es Cubels. We (Sim en ik) waren daar op vakantie en dat was echt ons plekkie.'

Dat zou nog eens mooi zijn.

'Ik zou graag een eigen praktijk willen beginnen. Ik ben momenteel veel bezig op paranormaal en spiritueel vlak. Het is fijn om mensen te helpen. Dat doe ik bijvoorbeeld in het begeleiden bij het contact met andere entiteiten of door het geven van reiki. Het is vooral mooi om kinderen te mogen helpen. Het is fijn om handvatten te mogen bieden, zodat mensen zelf verder hun weg kunnen vinden.'

Marieke (28) uit Zutphen (r) en Hanneke (26) uit Arnhem

De mooiste momenten in jouw leven, welke herinneringen komen bij je op?

'1: Wanneer mijn zoon, hij is nu drie jaar, zegt dat hij van mij houdt, dat is toch het mooiste wat er kan gebeuren.

2: Lekker in het zonnetje wandelen of fietsen langs de IJssel, heel simpel eigenlijk.

3: Met vriendinnen gezellig kletsen of 'ouwehoeren' op een terrasje.'

Dit vind ik een mooie plek !

'Het huis in het bos waar ik vroeger met mijn ouders woonde. De laatste keer dat ik daar ben langsgedaan, is al weer even geleden, het wordt tijd dat ik weer eens ga!'

Dat zou nog eens mooi zijn.

'Wanneer mijn zoontje kan doen wat hij wil. Belangrijk daarbij is dat hij altijd bij zijn gevoel kan blijven. Wanneer dat lukt ben ik een gelukkig mens.' (Marieke)



De mooiste momenten in jouw leven, welke herinneringen komen bij je op?

'1: Het is een moment dat ik mij herinner uit de periode dat ik ongeveer tien was. Ik was aan het fietsen het bos. Er overkwam mij een gevoel dat eigenlijk onbeschrijfbaar is maar het voelde zo goed! Waarschijnlijk de goede energie in de wereld.

2: De Antiliaanse feesten waar ik elk jaar weer naartoe ga. Deze worden gehouden in België. Het is drie dagen compleet feest. Wanneer het er weer op zit, val ik altijd even in een gat.

3: Wanneer iedereen om mij heen blij is. Het gebeurt niet vaak en de momenten waarop ik dat ervaar, koester ik!'

Dit vind ik een mooie plek !

'Het balkon van mijn appartementje! Het is heerlijk om daar een theetje te drinken.'

Dat zou nog eens mooi zijn.

'Wanneer ik mijn diploma zou halen. Ik studeer op het moment Psychologie en zit in het laatste jaar. Je weet wat ze zeggen over de laatste loodjes, maar ik ben er van overtuigd dat het me lukt!' (Hanneke)

Gerben (26) en Dagmar (29) uit Arnhem

De mooiste momenten in jouw leven, welke herinneringen komen bij je op?

'1: Mooie momenten ervaar ik tijdens het scheppen van kunst. Ik schilder. Vaak schilder ik stilleven. In die weergaves probeer ik te laten zien dat er geleefd wordt. Wanneer dat lukt, geniet ik van een mooi moment!

2: Wanneer ik het antwoord ontvang op een brandende vraag. Je kent dat wel, een vraag blijft de hele tijd op de achtergrond aanwezig. Je wilt zo graag maar het komt maar niet. Op het moment dat je er niet meer aan denkt, het moment van rust, valt het antwoord bij je binnen. Dat zijn momenten die ik prachtig vindt.

3: Wanneer ik graaf met mijn handen in de aarde. Dat klinkt misschien een tikkeltje vreemd maar ik vind het fijn om in direct contact te staan met de elementen. Bij het schilderen probeer ik te beginnen bij simplisme, de basis. Dat is voor mij aarde. Vanuit die basis ga ik visualiseren. Wanneer een werk vervolgens tot stand mag komen is dat mooi.'

Dit vind ik een mooie plek !

'Dat is dan toch in het bos en dan vooral in de nacht. In het bos heb je geen horizon maar bomen, kriskras door elkaar. Zeker wanneer je in het donker dan naar de hemel kijkt ervaar je het contrast dat via de sterrenhemel extra wordt benadrukt! Het haalt mijn essentie in mij naar boven.'

Dat zou nog eens mooi zijn.

'Wanneer iedereen kon wonen, daar waar hij wil. Nu zijn er grenzen, is die keuzemogelijkheid beperkt. Zoals in het liedje van John Lennon dus...laat iedereen maar vrij zijn om te kiezen.' (Gerben)



De mooiste momenten in jouw leven, welke herinneringen komen bij je op?

'1: Ik was nog een kind en moet ongeveer 10 jaar geweest zijn. Ik staarde in de verte en voelde mij verbonden met alles. Het was een ontroerend moment; leeg en vol tegelijk al kon ik dat toen natuurlijk nog niet zo benoemen. Het is een inzicht in het weten dat alles één is: liefde.

2: Het moment dat je je compleet geaccepteerd voelt. Dat is dan met mensen om je heen, of dieren natuurlijk. Ik heb vijf katten en wanneer die bij mij liggen, zie ik dat ze mij volledig vertrouwen, dat is prachtig.

3: Als ik een knuffel van mijn moeder krijg, daar kan toch niets tegenop!'

Dit vind ik een mooie plek !

'Het bos. Het bos is voor mij de bron, op die plek voel ik mij geaccepteerd. Dan ben ik net als de dieren, ook die maken zich niet druk. Het is als één met alles zijn.'

Dat zou nog eens mooi zijn.

'Wanneer de natuur wint. Wanneer het schone niet wordt vernietigd door alle techniek van de huidige tijd. Wanneer de aarde van alles kan blijven bestaan in haar eigen diversiteit.' (Dagmar)



Jolanda uit Arnhem

De mooiste momenten in jouw leven, welke herinneringen komen bij je op?

'1: Het moment dat ik mijn vriend leerde kennen. Het was op een feestavond en één van mijn vriendinnen probeerde mij aan iemand te koppelen maar diegene vond ik helemaal niet leuk! Ik had mijn oog al op een ander laten vallen. Sinds die avond zijn we bij elkaar.

2: Wat een prachtig moment was, was de dag waarop we samen gingen wonen. Ik weet het nog heel goed, samen in de ochtend ontwaken, heerlijk. Het moment werd bekrond door de hond die op bed sprong en gezellig tussen ons in kwam liggen!

3: Onvergetelijk is natuurlijk de geboorte van mijn zoon geweest. Dat is inmiddels zes jaar geleden.'

Dit vind ik een mooie plek !

'Dat is Sonsbeek (een dorp in de schaduw van Arnhem). Daar is het heerlijk om te wandelen met de hond. Een andere mooie plek vind ik de Korenmarkt in het centrum van Arnhem. Bij mooi weer op een terras zitten!'

Dat zou nog eens mooi zijn.

'Oh, ik heb er wel een paar! Ik zou graag trouwen en nog een kindje mogen krijgen. Daarnaast zou het mooi zijn om nog eens een wereldreis te maken.'

Beurservaringen

'SPIRITUEEL IN CONTACT ZIJN MET ANDEREN, DAT IS TOCH HET ALLERMOOISTE?'

Tijdens de beurs in Breda sprak ik met Simon (55) uit Roosendaal, een vaak en graag geziene bezoeker van de Paraview.

Simon, ik zie je nu al jaren regelmatig rondlopen op de spirituele beurs. Kun je mij vertellen waar jouw raakvlakken met het spirituele liggen?

'Al van kinds af kom ik met het spirituele in aanraking. Ik moet een jaar of vijf, zes zijn geweest dat ik dingen begon te voelen bij andere mensen. Dat was aanvankelijk natuurlijk ontzettend eng. Wanneer je voor het eerst gaat autorijden, is dat ook eng. Ik ben er langzaam vertrouwd mee geraakt. Aanvankelijk kon ik er nergens mee terecht. Vergeet niet dat vijftig jaar geleden de spiritualiteit en het paranormale heel anders werden benaderd. Er hing veel meer een taboesfeer omheen. Dat is nu gelukkig heel anders. Toch heeft het nog wel lang geduurd voordat ik iemand tegenkwam die het zelfde ervoer. Ja, dat weet ik nog heel goed. Het was in de V&D en we kwamen 'toevallig' met elkaar in aanraking. Het voelde echt als een bevrijding om eens met iemand te praten die ook dingen 'voelde'. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel platforms waar je terecht kunt met dit soort kwesties.'

Een dergelijk platform is de beurs voor jou?

'Jazeker. Op de beurs vind je informatie maar ook ideeën. Maar meer nog, je kunt er met andere mensen over je ervaringen spreken. Dat is ook de voornaamste reden dat ik de beurs kom bezoeken. Kijk, het kan ontzettend moeilijk zijn wanneer je met vragen over het spirituele zit waar je zelf moeilijk uitkomt. Het is dan fijn om te kunnen praten met iemand die weet waar hij of zij het over heeft. Raad geven is altijd makkelijk, moeilijker wordt het wanneer je gericht naar oplossingen wilt zoeken, dingen goed aan wilt pakken.'

Kun je het antwoord op dergelijke vragen, hulp in het zoeken van een richting in een consult vinden?

'Dingen zijn natuurlijk nooit alleen maar zwart-wit. Soms sluiten dingen goed aan, maar soms ook niet. Het is net het echte leven, haha. Ik denk wel dat een ieder met een intentie deelneemt. Dat geldt zowel voor de paragnosten als voor de bezoeker, we willen natuurlijk allemaal het beste. Voordat ik een gesprek aan ga, laat ik altijd eerst een oordeel geven door mijn gevoel. Gevoelens zeggen zoveel! Wanneer de onderbuik aangeeft dat het niet helemaal goed voor mij zit, ga ik natuurlijk ook niet in gesprek. Niet dat het bij mij ooit faliekant mis is gegaan hoor.'

Heb het ook zelf wel eens, dat je iets als een boodschap doorkrijgt?

'Dat gebeurt niet heel regelmatig maar ik heb het al wel een aantal keer gehad. De aard van zo'n boodschap loopt



heel erg uiteen. Iemand vertelde eens dat ze zwanger was, kort daarvoor kreeg ik dat al door. Een andere keer stond iemand op het punt een nieuwe auto te kopen. Diegene kwam mij vragen om raad, niet ver daarvoor had ik zoiets al 'door gekregen'. Maar het is niet iets wat elke dag gebeurt. Toch wil ik mij op spiritueel vlak verder ontwikkelen. Ik zou er in de toekomst nog wel eens graag iets mee doen, echt mensen helpen. Dat is nu nog niet aan de orde.'

Simon, heb je toevallig vandaag al ergens een consult gedaan?

'Ja. Ik heb bij iemand gezeten die de kaart legt en ik ga straks nog bij iemand zitten die helderziende waarnemingen doet. Ik heb ooit eens bij een helderziende een consult gehad die mij precies kon zeggen hoe en wat. Dat is alweer een jaar of vijftien geleden, maar die ontmoeting zal ik niet meer vergeten, dat was zo bijzonder! Vandaag zit ik overigens niet met een specifieke vraag. Wanneer dat zo is, pak het als volgt aan. Wanneer het goed voelt, ga ik bij iemand zitten. Vervolgens laat ik eerst de paragnost aan het woord. Vervolgens komt het gesprek wel op gang en vallen de dingen meestal wel op hun plek.'

Kun je misschien nog voorbeelden noemen van dingen die daadwerkelijk uit zijn gekomen?

Zeker! Vorig jaar (2010) zijn mij twee dingen gezegd die zouden gebeuren. Concreet is dat nog niet geworden, maar het is al wel duidelijk dat die dingen in gang zijn gezet. Dat heeft te maken met het spirituele en ander mensen willen helpen. Sinds kort heb ik al een paar mensen een reiki-behandeling mogen geven. Dat ontstond dan gewoon en dat vind ik juist zo mooi. Er was mij gezegd dat ik iets in die richting kon verwachten en zonder dat ik er sturing aan heb gegeven is dat ook ontstaan. Ooit zou ik nog wel eens een praktijk willen beginnen maar daar is het nu nog echt te vroeg voor. Het spirituele is echt de grote passie in mijn leven. Ik houd daarnaast ook erg van wandelen. Ik ga vaak lopen, langs het strand of door het bos. Ook daar zoek ik contact met de elementen, het aardse van de bomen of de zilte lucht van de zee. Maar het spiritueel in contact zijn met anderen, dat vind ik toch het allermooiste. Dat is wat ik fijn vind om te vinden op de Paraview.'

'GENIETEN VAN HET PROCES. DAT IS BELANGRIJK'

Op de beurs in Breda sprak ik ook met Karin. Ook zij is een regelmatige bezoeker van de Paraview.

Karin, laat ik beginnen met een veel omvattende vraag: wat is jouw raakvlak met het spirituele?

'Dat begon voor mij al in mijn jeugd. Ik ben opgegroeid in andere landen dan Nederland, waar ik wel ben geboren. Tot ongeveer mijn derde levensjaar heb ik gewoond in Zuid-Afrika. Na een periode in Nederland heb ik van mijn zesde tot mijn twaalfde in Indonesië gewoond. Het in contact staan met het spirituele was heel direct. In Zuid Afrika woonden we aan de kust in een klein dorp. Er was een houten trap richting een prachtige baai aan het strand en daar was ik regelmatig te vinden. Als kind zocht ik al onbewust naar contact met de elementen. Ook op Bali is er veel spiritualiteit. Heel anders dan in Nederland. Mensen zijn er daar toch veel meer mee bezig. Misschien heeft ook 'het buiten zijn' daarmee te maken. Dat is in het Nederlandse klimaat natuurlijk veel lastiger.'

Mis je het buitenland?

'Nee, niet direct. We hebben natuurlijk te maken met globalisering die ervoor heeft gezorgd dat de wereld veel kleiner is geworden. Hier is wel veel minder natuur en meer drukte. Je moet je de stilte echt opzoeken en spiritualiteit is hier niet, zoals in Indonesië, alom vertegenwoordigd.'

Hoe ga je daar mee om nu je (weer) in Nederland bent?

'Tja, natuurlijk is het al anders omdat ik geen kind meer ben. In het dagelijks leven heb ik te maken met hektiek die voor veel mensen herkenbaar zal zijn. Doordat ik intensief met van alles en nog wat bezig ben, is er vaak niet veel tijd om spiritueel bezig te kunnen zijn. Overdag ben ik druk aan het werk, moet ik aan honderdduizend dingen denken. 's Avonds kom ik dan thuis om vervolgens regelmatig de sportschool nog even in te duiken. In die bezigheden probeer ik momenten uit te kiezen om toch even bewust te zijn van het spirituele om mij heen. Hoe? Bij het wassen van mijn handen na een sanitaire stop: contact met het element water. Of door te kiezen voor een kruidenthee i.p.v. een zoveelste koffie. Dat zijn wel dingen die ik bewust in de gaten houd. Je kunt niet ongestraft continu maar doorgaan, ook rust is een activiteit die aandacht nodig heeft. In welke vorm je die ook tot je neemt.'

Heb zelf gaven op spiritueel vlak?

Niet in de zin zoals de paragnosten hier die op de beurs. Het is misschien wel leuk om te vertellen hoe het is gegaan met mijn cursus tarotkaarten leggen. Dat is namelijk best bijzonder geweest. Ik stond er zelf niet echt voor open, hield het eigenlijk steeds een beetje af. Na drie keer 'nee' heb ik er toch mee ingestemd en prompt heb ik na die



cursus een aantal mensen kunnen helpen met het leggen van kaarten. Destijds had ik nog niet het idee dat zoiets gestuurd wordt maar wanneer je terugkijkt naar hoe dingen lopen, heb ik daar toch twijfels over. Ik kan er niet omheen dat dingen gebeuren op een manier die jezelf niet zo in gedachten had. Dat is toch wel heel bijzonder.'

Wat brengt jou naar de Paraview?

'Wanneer ik met vragen zit, op welk gebied ook, is de beurs een plek om steun vinden bij het zoeken naar een antwoord. Het gaat dan om ideeën over situaties of personen, de vraag naar hoe zich iets ontwikkelt. Het is fijn wanneer je in die kwesties iets van bevestiging kunt vinden. Maar ook bij open vragen is het fijn om een leidraad te krijgen naar hoe iets zich kan onvouwen. Een kennis van mij heeft bijvoorbeeld antwoorden gevonden in de astrologie. Ze is later zelf Astrologie gaan studeren. Nu helpt ze anderen! Overigens weet je diep van binnen vaak al het antwoord op je vragen. Het is alleen zo dat je door de drukte vaak niet in contact staat met je innerlijke stem. Het blijft toch de kunst om daar wel naar te luisteren.'

Geloof je in iets als 'een groter plan'?

Vroeger dacht ik van wel. Nu heb ik meer zoiets dat je er wel iets voor moet doen, het komt je niet zomaar aanwaaien. Volgens mij is je ziel continu in ontwikkeling. Je hebt zeg maar makkelijke – en moeilijke 'lijntjes'. Wanneer je die laatste doorloopt, maak je iets als het ware 'rond'. Vanuit dat standpunt gezien ligt een proces wel vast, omdat het natuurlijk is. Uiteindelijk hoef je, wanneer je jouw moeilijke lijntjes erop hebt zitten, niet meer te reïncarneren.'

Karin, heb je zelf een beeld van de (nabije) toekomst. Ga je bijvoorbeeld ergens gericht op af?

Nou, ik zeg altijd maar dat je moet genieten van de weg naar Rome. Wanneer je in Rome aankomt, kan het wel eens tegenvallen. De reis is belangrijker is dan het doel. Wanneer je jouw doel hebt nagestreefd en dat wat je hebt bereikt, beantwoordt niet aan je doel, dan sta je ook met niets. Misschien is de weg naar een doel wel gelijk aan de weg die de ziel aflegt. Genieten van het proces, dat is belangrijk.'

Horoscopen

JUNI

Ram (21 maart t/m 20 april)

Breng je financiën op orde en houd wat achter de hand voor later. Als het even mee zit, kun je wat extra's verdienen met een leuke klus. Besteed eens wat meer aandacht aan je uiterlijk. Een nieuw kapsel en een andere look doen wonderen. Ondeugend zijn mag best op z'n tijd. Maar als je teveel provoceert, kun je de gekaatste bal hard terug verwachten.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Een fijne maand om eens heerlijk te genieten van alles wat het leven je te bieden heeft. Je komt warm en betrokken over en dat is een goed uitgangspunt om problemen, die zijn blijven liggen, op te lossen. Je aandacht gaat naar je financiën want materiële zekerheid is belangrijk voor je. Maar daar hoeft je je niet ongerust over te maken. Als je bereid bent om extra te werken levert dat meer geld op!

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Misverstanden in de communicatie brengen je aan het twijfelen over jezelf. Nu kan het je valkuil zijn dat je zaken verkeerd interpreteert en daardoor anders naar buiten brengt. Dat lijkt voor anderen alsof je de feiten verdraait zonder dat je dat zelf door hebt. Wees zuiver in je uitspraken. Je zorgzame houding en betrokkenheid maken alles weer goed. Stel jezelf niet als slachtoffer op!

Kreeft (22 juni t/m 21 juli)

Een vroege vakantie is een uitstekende keuze want daar ben je deze maand hard aan toe. Je energievoorraad lijkt uitgeput en je bent moeilijk te motiveren. Probeer zo weinig mogelijk te plannen en trek je, wanneer nodig, even helemaal terug om bij te tanken. Een goede vriend helpt je uit de 'brand'. Mediteer je wel eens? Op die manier kun je bij jezelf blijven en je evenwicht herstellen.

Leeuw (22 juli t/m 22 augustus)

Voor de vrijgezelle leeuw is er kans op een leuke ontmoeting op je werk die later dit jaar uitgroeit tot een romance. Er zijn wat financiële misverstanden waarvan de oorzaak moeilijk te achterhalen is. Kop op, jij staat in je recht! Wil je van koers veranderen dan moet je nu de grote stap wagen. Vraag je vrienden zondig om hulp, ze zijn graag bereid om je bij te staan.

Maagd (23 augustus t/m 23 september)

Tijd voor ontspanning en vakantie! Toch moet je oppassen want je kunt vreemde personen tegen het lijf aanlopen in het buitenland. Vertrouw niet iedereen want je hebt de neiging om goedgelovig te zijn. Voor de werkende maagd is deze maand zeker verdienstelijk. Je ontmoet de juiste personen om je te helpen met het uitstippelen van een nieuwe koers die je wilt gaan varen.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Wat is de invloed van thuis waardoor je op je werk in de problemen komt? Of is het je emotionele onzekerheid waardoor je zicht op de werkelijkheid wordt vertroebeld. Raap jezelf bijeen, ga de confrontatie aan en neem alle hindernissen met opgeheven hoofd. Aan de andere kant van de berg schijnt de zon! Luister meer naar je intuïtie.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Er komen nieuwe mensen in je leven en zo ontstaan er ook andere mogelijkheden om tot ontplooiing te komen. Misschien dat er iets verandert op je werkplek of wordt de sleur in je dagelijkse werkzaamheden thuis doorbroken. Het is in elk geval een aangename afwisseling. Om even tot jezelf te komen, is het verstandig een rustige plek op te zoeken en te ontspannen.

Boogschutter (23 november t/m 21 december)

Er komt groen licht voor een project op je werk waar jij de dragende kracht van bent. Samen met je collega's weet je een duurzaam resultaat neer te zetten. Je bent bang om je gevoelens bloot te geven aan je partner. Eenmaal moed verzameld, heeft je geliefde alle begrip van de wereld. Heb je kinderen? Die kunnen nu heel provocerend zijn en je dwingen om consequenter op te treden.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

Het wordt een maand vol romantiek maar ook van ondoordachte risico's. Dat laatste moet je goed in de gaten houden vooral als je je relatie daarmee op het spel zet. Je bent toe aan ontspanning en vakantie. Het is belangrijk om actief te leven en te sporten. Door een te hoge werkdruk kun je last krijgen van spanningen. Geef aan als je dreigt vast te lopen.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Je komt goed uit de verf en bent de regelpief. Laat maar eens zien dat je organisatietalent hebt. Thuis heb je het grootste woord maar daar stoort niemand zich aan. Sterker nog, ze laten alles graag aan jou over. Als je twijfelt over je creativiteit, zul je verbaasd zijn van wat je kunt als je eenmaal aan de gang gaat. Plannen om iets te kopen? Informeer eerst naar de financiële mogelijkheden.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Je hebt het druk met allerlei onderhandelingen, telefoontjes, gesprekken en zaken die je moet regelen. Zorg dat je dingen afrondt en concrete afspraken maakt die jou meer zekerheid bieden. Als je weet waar je aan toe bent, geeft dat rust van binnen. Als je thuis bent hoeft je niet meer bezig te zijn met onopgeloste problemen. Doel hiervan is om jezelf staande te houden in groepsprocessen.

JULI

Ram (21 maart t/m 20 april)

Deze maand ontdek je nieuwe talenten bij jezelf. Ook heb je het verlangen om je kennis uit te breiden door een cursus te gaan volgen. Die leergierige houding is natuurlijk prima maar pas op dat je niet te oppervlakkig bezig bent waardoor je niet tot de essentie komt. Je hebt nu meer behoefte om thuis te zijn. Heeft je gezin je hulp nodig? Zet je er dan helemaal voor in!

Stier (21 april t/m 21 mei)

Er worden veel gesprekken gevoerd, telefoontjes gepleegd en e-mails verzonden want er is ergens een misverstand ontstaan. Besteed meer zorg aan je uiterlijk en daar mag je best wat geld voor over hebben. Het kan zijn dat je je emotioneel overrompeld voelt door iemand die je behoorlijk aan de tand voelt. Stel je kwetsbaar op en durf je fouten toe te geven, dan sta je veel sterker!

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Het is tijd om de schoolbanken weer eens in te gaan en een cursus te volgen. Kies er wel één waar je belangstelling naar uit gaat en niet om de tijd van de baas te vullen. Als het ergens uit de hand dreigt te lopen, ben jij de sterke arm die de orde herstelt, goed zo! Bekijk welke uitgaven er belangrijk zijn, want teveel geld uitgeven zonder overleg met je compagnon, geeft problemen.

Kreeft (22 juni t/m 21 juli)

Een vreemde situatie die je 'overkomt', houdt je in de ban. Misschien raak je even helemaal het spoor bijster maar het is toch verstandiger je aan te passen aan de regels en verplichtingen die je van buitenaf worden opgelegd. Reageer vanuit gevoel en met begrip dan weet je de situatie naar jouw hand te zetten. Een onmogelijke liefde kan je leven op de kop zetten.

Leeuw (22 juli t/m 22 augustus)

Vakantietijd en daar moet je echt van genieten. Je houdt van zon, warmte en de zee, dat komt omdat je een zomermens bent. Toch voel je je deze maand een beetje futloos. Laat de boel gewoon de boel en houd je bezig met je grootste hobby: luieren! Tussen de bedrijven door een beetje werken aan je uiterlijk en je figuur en je ego is weer helemaal gestreeld. IJdel zijn, is niet verkeerd hoor.

Maagd (23 augustus t/m 23 september)

Voor maagden die aanspraak doen op het halen van hun recht, staat het er positief voor. Je moet jezelf wel laten gelden en niet denken dat een ander het wel voor je opknapt. Wanneer je samenwerkt met je partner of compagnon, voelen jullie elkaar automatisch aan. Dat maakt je beiden heel sterk! Zorg dat je emotioneel achter je acties staat, anders kom je met de verkeerde argumenten en motieven.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Volop zomer is op vakantie gaan, al laat je agenda dat niet toe. Neem tijd en ruimte voor jezelf. In het buitenland staat je een leuke verrassing te wachten! Een nieuwe liefde of opnieuw verliefd worden. Je slaat een goed figuur en dat verhoogt je kansen op succes wat betreft vooruitgang in je carrière. Je hebt begrip voor de gevoelens van anderen en het contact met vrouwen is goed.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Er heerst een positieve sfeer en de planeten zijn elkaar ook gunstig gestemd, dat merk jij ook. Wanneer je geen vakantie hebt, ben je met de voorbereiding bezig van zaken die je tot ontwikkeling wilt brengen. De toekomst eist je aandacht. Misschien ben je er nog niet uit welke kant je op gaat. Wel heb je het verlangen om je te binden en je ergens voor een hele tijd te vestigen.

Boogschutter (23 november t/m 21 december)

Je moet je mening bijstellen wanneer iemand je op een pittige wijze op de vingers tikt. Probeer activiteiten te vinden waarin jij en je partner samen interesse hebben. Zo kun je strijd vermijden en iets opbouwends doen samen. Het zou goed zijn een cursus te gaan volgen om je vakbekwaamheid te vergroten. Zoek hiervoor de juiste informatie maar ga eerst lekker op vakantie.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

Een heerlijke zomermaand waarin je veel activiteiten onderneemt met je partner. Wanneer je gaat stappen, ben je helemaal in je element. Laat maar eens zien dat je ook een feestbeest in je hebt. Belangrijke gesprekken kun je beter niet voeren want daarin voel je je te onzeker. Verplaats die naar een later tijdstip. Lees het contract extra goed voordat je gaat tekenen.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

De liefde zit in de lucht en dat merk je. Kom waterman, gooi eens alle remmen los! Ben je single, dan moet je nu overgaan tot actie. Je hebt meer behoefte om thuis te zijn en het lekker gezellig te maken. Tijdens gesprekken ben je af en toe moeilijk te volgen of je hebt de neiging om met iedereen mee te praten. Niet doen, zeg gewoon wat je denkt. Een nieuw project werkt verfrissend.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Je wordt geïnspireerd door een ontmoeting met een jonger iemand of een persoon die heel anders in het leven staat. Voor de vrijgezelle vis kan daar een liefde uit ontstaan. Eentje die je wereld op de kop zet. Je creativiteit krijgt daarvoor een enorme stimulans. En of het nou gaat om klussen in huis, schilderijen maken of romantische gedichten schrijven, dat maakt helemaal niet uit.

AUGUSTUS**Ram (21 maart t/m 20 april)**

Je krijgt de mogelijkheid om iets te organiseren en dat levert je veel plezier op. Successen op je werk strelen je ego en brengen je emotioneel in evenwicht. Grijp alle kansen aan die zich voordoen. In de liefde spatten de vonken er vanaf! Ben je nog vrijgezel? Dan kan daar nu verandering in komen. Het is een uitstekende maand om vooruitgang te boeken.

Stier (21 april t/m 21 mei)

Het wordt een romantische maand en als single stier kun je je soulmate ontmoeten. Let er op dat je niet teveel druk op de ketel zet door bij wijze van spreken maar meteen te willen gaan samenwonen. Maak je humeur niet afhankelijk van het (goede) contact met anderen, dan lijkt het net alsof je niet stevig in je schoenen staat. Je gezin is je heel dierbaar en dat mag je ook kenbaar maken.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Je mag je werk voor deze ene keer mee naar huis nemen want je hebt daar veel meer rust om het goed af te handelen. Interesseer je je voor spiritualiteit? Dat is een goede zaak want dat brengt je meer in evenwicht. Misschien wat onwennig deze materie. Toch kun je ook op een heel nuchtere wijze omgaan met dit thema. Sta je er voor open, dan maak je een mooie ontwikkeling door.

Kreeft (22 juni t/m 21 juli)

Deze maand geeft je een financieel extraatje. Je betrokkenheid met anderen is groot en je bent bereid om je voor hen in te zetten. Schrijf je gedachten op en maak er een mooi verhaal van. De wereld is er aan toe om jouw levensboek te lezen. Word lid van die vereniging waarbij je je creatieve ideeën ten uitvoer kunt brengen. Er komen veel kansen op je pad.

Leeuw (22 juli t/m 22 augustus)

Wat een heerlijke maand met een fantastisch vooruitzicht in je werkzaamheden. Volop bijgetankt, kun je er weer helemaal tegenaan! Met je charme en de rust die je uitstraalt, verover je de harten van de hele menigte als je die te woord moet staan. Als een ware goeroe krijg je de mensen op je hand. Nu is het dan echt het moment om jezelf op de kaart te zetten.

Maagd (23 augustus t/m 23 september)

Houd je in deze tijd op de vlakte en neem geen belangrijke beslissingen. Je bent in de war omdat iemand je op het verkeerde been heeft gezet. Teleurstelling heeft toegeslagen want je had het heel anders verwacht. Doe het rustig aan en probeer je medemens te zien zoals die is. Tijdens gesprekken en lezingen doe je het goed. Je bent helder in je argumenten en raakt de juiste snaar.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

De juiste maand om tot actie over te gaan en de grote sprong te wagen. Wat een kansen komen er op je pad, pak ze! Als je hulp nodig hebt, kun je bij je vrienden terecht. Sluit je aan bij die groep mensen waar je je echt bij thuis voelt en die je idealen delen. Misschien heb je professionele hulp nodig om je ogen te openen of de juiste middelen te vinden.

Schorpioen (24 oktober t/m 22 november)

Het diepgaande contact met anderen brengt je bij de mensen bij wie je je thuis voelt. Nieuwe vrienden dienen zich aan en ook in de relatie hangt een ontspannen sfeer. Je leert van elkaar en groeit naar een rijker emotioneel leven. Als mens word je steeds onafhankelijker en zelfstandiger. Dat geeft je de vrijheid om je leven in te delen zoals jij dat wilt. Op je werk krijg je meer inspraak!

Boogschutter (23 november t/m 21 december)

Je maakt samen met je partner of compagnon plannen voor de toekomst en die zien er rooskleurig uit. Zorg dat het hele gezin achter je ideeën staat en bespreek alles tot in de puntjes. Qua gezondheid gaat het goed met je maar ga wel gedoseerder met je energie om. Je enthousiasme neemt snel de overhand waardoor je je helemaal op een project stort en jezelf halverwege tegenkomt.

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

Houd rekening met confrontaties en scherpe reacties van anderen. Zelfs door de houding die je aanneemt kan het al verkeerd gaan. In de liefde beleef je mooie intieme momenten. Het brengt jullie dichter bij elkaar. Kinderen hebben een positieve invloed op je. Staat de kleur van de muren thuis je niet meer aan? Gewoon een lik verf er over.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Er is iets in de relatie wat niet goed voelt maar je weet er niet de vinger op te leggen. Als je onzeker bent of er een derde persoon in het spel is, moet je je geliefde daarmee confronteren. Iemand probeert je te flessen, wees op je hoede. Schrijf alles op als je het er niet mee eens bent. Op een later tijdstip kan je dat van pas komen. Neem geen overbodige risico's.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Op je werk kun je de leiding krijgen over een bepaald project waarin de samenwerking met anderen centraal staat. De uitdaging voor jou is je niet te laten misleiden door de invloed van anderen maar consequent te blijven optreden zodat je iedereen gelijkwaardig behandelt. Het contact met je partner intensiveert en gevoelens worden bespreekbaar gemaakt.

Meer informatie:

www.annekeguis.nl/?Astrologie / www.annekeguis.nl/?Online_horoscopen



Positieve persoonlijke banden uit vorige levens

Stichting Athanasia is een kritische, onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met parapsychologisch, psychologisch en wijsgerig onderzoek naar leven na de dood, persoonlijke reïncarnatie, communicatie met overledenen en de evolutie van de persoonlijke ziel of geest. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook onderwerpen zoals buitenzintuiglijke waarneming, psychokinese, fijnstoffelijkheid, en bewustzijn bij dieren. Namens stichting Athanasia schrijft drs. Titus Rivas, met medewerking van Anny Dirven, elke keer een artikel voor Paraview.

Bepaalde esoterische leringen stellen dat al het persoonlijke een obstakel vormt voor de spirituele ontwikkeling. Dat geldt niet alleen voor negatieve hechting in de vorm van destructieve verslavingen, maar net zo goed voor positieve hechting bij persoonlijke relaties. Voor aanhangers van zulke doctrines hebben persoonlijke banden geen diepere, inherente waarde, maar zijn het hoogstens handige hulpmiddelen waarmee je een tijdlang verder kunt komen op je spirituele pad. Volgens hen is het daarom ook van belang dat je alleen met iemand om blijft gaan zolang je daar zelf wat aan hebt. Natuurlijk dien je wel onpersoonlijk mededogen voor de persoon in kwestie te houden, maar dat hoort niets te maken te hebben met de band die je met hem of haar voelt.

In bijna alle gevallen betekent dit dat een relatie die je met iemand hebt per definitie tijdelijk dient te zijn. Dit geldt voor allerlei relaties; van oppervlakkige vriendschappen tot innige hartsvriendschappen en van liefdesrelaties tot familiebanden. Op een goed moment is de koek op en daarna ga je ieder weer een andere kant op. Afscheid is onvermijdelijk en rouwen betekent eigenlijk altijd 'voorgegoed loslaten'...

WHERE IS THE LOVE?

Genoemde visie wordt niet door iedereen die werkzaam is binnen spirituele kringen gedeeld en dat geldt ook voor ons. Wij vinden deze houding ten aanzien van de waarde van positieve persoonlijke banden zelfs erg hard, kil en harteloos. In onze naaste omgeving hebben we gezien hoe mensen werden gedumpt en afgedankt door een vriend of vriendin omdat die ander intussen niet meer goed genoeg baat bij de relatie had. Om met de popgroep The Black Eyed Peas te spreken: Where is the love?

Men herleidt de betekenis van relaties tot hun instrumentele waarde en vergeet dat relaties niet alleen maar een middel vormen maar vooral ook een doel. Persoonlijke banden hoeven je niet te binden en beperken maar ze kunnen je ook emotioneel en geestelijk verbinden met een concrete ziel.

Natuurlijk impliceert dit wel een ander uitgangspunt over de waarde van het persoonlijke. Wij beschouwen het persoonlijke helemaal niet als struikelblok maar juist als basis van geestelijke groei. Een ziel ontwikkelt zich in de loop van een evolutie over vele levens als een individueel geestelijk wezen. We zien dus totaal geen probleem in het persoonlijke

en dus ook niet in persoonlijke relaties. Uitsluitend relaties die echt uitzichtloos zijn geworden door bepaalde ziekelijke aspecten (zinloze conflicten, onderdrukking, geweld, e.d.) dienen beëindigd te worden. Alle andere persoonlijke relaties mogen er gewoon zijn en blijven. Ze verdienen het zich verder te ontwikkelen zonder definitief verbroken te worden. Ze mogen blijven groeien en bloeien.

Binnen het perspectief van reïncarnatie blijken relaties over levens heen te kunnen blijven bestaan. Dit speelt onder meer een rol bij reïncarnatie-regressietherapie. In een veranderde bewustzijnstoestand komen mensen erachter dat ze in een vroegere incarnatie al positief met elkaar verbonden waren. Er is zelfs sprake van 'tweelingzielen' die voor altijd bij elkaar horen.

Helaas kun je in principe nog vraagtekens zetten bij zulke regressies als ze niet getoetst zijn aan historische bronnen. Dit geldt ook voor bepaalde sprookjesachtige verhalen over hereniging van soulmates. Hoe mooi ze ook zijn, ze worden voor anderen die ze niet hebben meegemaakt - en daarmee ook voor de wetenschap - pas echt van waarde als ze goed gedocumenteerd en gestaafd zijn.

Zo hebben we zelf bijvoorbeeld tevergeefs navraag gedaan naar de betrokkenen van een romantisch verhaal over een man en een vrouw die elkaar op zielen-niveau herkenden als partners uit een vorig leven. Volgens een verslag van dit geval zouden ze los van elkaar dromen over die tijd hebben gehad die nauw bij elkaar aansloten en ook nog eens specifiek geverifieerd konden worden in archieven. Misschien is het niet meer dan een verzonnen verhaal, maar zulke ervaringen zijn wel degelijk denkbaar in het licht van serieus reïncarnatieonderzoek.

BANDEN VAN GEREÏNCARNEERDE KINDEREN

De belangrijkste aanwijzingen voor relaties die gedurende meer dan één leven standhouden komen van peuters en kleuters met spontane reïncarnatieherinneringen. Zulke kinderen hebben het natuurlijk grotendeels over zichzelf, hun levensloop en doodsoorzaak, maar ze noemen in de meeste gevallen ook namen van mensen met wie ze zich persoonlijk verbonden voelen. Vaak zoeken de ouders na enige tijd contact met nabestaanden van de overleden persoon die hun kind geweest zou zijn. Nabestaanden willen het kind overigens lang niet altijd ontmoeten, en soms blijft het slechts bij één ontmoeting. Daarbij laat men praktische bezwaren en culturele taboes in feite zwaarder wegen dan de waarde van de persoonlijke liefde die men ooit voor elkaar heeft gevoeld. In het westen hoor je ook nog wel eens dat elk leven op zich hoort te staan en dat het niet de

bedoeling is om dingen uit een vorige incarnatie 'weer tot leven te wekken'. Alsof er geen enkele continuïteit met het persoonlijke verleden is of mag zijn.

Er zijn echter ook casussen waarbij het kind liefdevol verwelkomd wordt door de voorgaande familie en geaccepteerd wordt als de reïncarnatie van hun geliefde overledene. Dit kan er zelfs toe leiden dat het kind duurzaam contact houdt met de nabestaanden van vroeger en hen regelmatig blijft opzoeken, of andersom. In een TV-documentaire over reïncarnatieherinneringen van kinderen van Channel 4, komt onder meer de casus van de Sri Lankaanse Purnima Ekanayake voor. Dit meisje herinnert zich een leven als mannelijke wierookmaker Jinadasa, die omgekomen was bij een verkeersongeluk. De familie van Jinadasa heeft haar niet alleen erkend als zijn reïncarnatie, maar ook de oude banden voortgezet. Men kan aan de televisiebeelden van een bezoek van Purnima goed zien wat voor een sterke positieve emoties dit aan beide kanten oproept.

Liefdevolle banden kunnen overigens een reden vormen voor een ziel om bepaalde ouders uit te kiezen. Dit kan verklaren waarom er casussen zijn van kinderen die zich een vorig leven herinneren als familielid of vriend van de vader of moeder uit het huidige leven. Het is misschien verleidelijk om zulke verhalen af te doen als wishful thinking van de ouders, maar dat verklaart niet waarom de structuur van zulke casussen sterk overeenkomt met die van andere reïncarnatiegevallen.

Als tweelingen herinneringen aan een vroeger leven hebben, blijken ze daarin vaak een sterke band te hebben gehad met elkaar.

Een mooi voorbeeld van een ziel die terugkwam in hetzelfde gezin wordt beschreven door Carol Bowman in haar boek *Kinderen uit de hemel*. Het betreft Roger, een jongen van 16, die omkwam bij een verkeersongeluk. Zijn jonge zusje Lauren van twee 'praatte' enkele maanden nadat hij overleden was regelmatig met Roger via haar speelgoed-telefoon. Nadine, Rogers stiefmoeder, beschouwde dit als een kinderspel zonder diepere betekenis. Maar een aantal maanden later vertelde Lauren haar enthousiast dat Roger nu snel terug zou komen. Korte tijd daarna werd Laurens broertje Donald geboren. Bowman schrijft dat Donald toen hij enkele jaren oud was 'tientallen correcte en verbijsterende opmerkingen maakte over het verkeersongeval, veranderingen in het huis sinds Rogers dood en gebeurtenissen die zich afspeelden toen Roger nog leefde, waardoor het voor iedereen die van het geval op de hoogte was duidelijk werd dat Donald de herboren Roger was'.

HERENIGDE ZIELEN

Iets dergelijks zie je ook bij reïncarnatieherinneringen van tweelingen. Als beide tweelingen herinneringen aan een

vroeger leven hebben, blijken ze daarin vaak een sterke band te hebben gehad met elkaar. Het heeft er dus alle schijn van dat ze er al dan niet bewust voor gekozen hebben om hun huidige incarnatie samen door te brengen. De zielen van zulke tweelingen lijken dus ook in dat opzicht echte 'tweelingzielen'.

Een voorbeeld uit India: Ramoo en Rajoo Sharma zijn een eeneiige tweeling die zich een vorig leven herinnerde als een andere tweeling uit een ander dorp. Toen ze ongeveer drie jaar oud waren, renden ze in de richting van een snelweg om 'naar huis' te gaan. Vanaf die tijd beweerden dat ze zich een vorig leven herinnerden waarin ze respectievelijk Bhimsen en Bhism Pitamah hadden geheten. Ze vertelden dat ze waren vermoord en noemden bovendien allerlei details over andere gebeurtenissen en bezittingen uit het vorige leven. Onderzoeker Ian Stevenson stelde vast dat de families elkaar hoogstwaarschijnlijk niet hadden gekend voordat het geval zich ontwikkelde. Van sommige correcte uitspraken van de jongens over het vorige leven is het daarom niet aannemelijk dat ze de informatie ergens onbewust hadden opgepikt. Zoals namen van een broer, leraar en zoons, de herkomst van hun vrouwen en verschillende bezittingen. De tweeling vertoonde karaktertrekken die overeenkwamen met die van Bhimsen en Bhism en ze waren bijzonder sterk gehecht aan elkaar.

Dit type gevallen doet vermoeden dat ook tweelingen die zich geen vorig leven herinneren een bijzondere persoonlijke band kunnen hebben die uit een vorig leven stamt.

Ook vriendschapsbanden met dieren lijken zo sterk te kunnen zijn dat dieren na hun dood weer terugkomen bij hun baasje of vrouwtje. Kim Sheridan schrijft hierover dat gereïncarneerde dieren vaak nog bewuste herinneringen lijken te hebben aan hun vorige bestaan en meestal dezelfde gedragingen en voorkeuren vertonen als vóór hun overlijden. Sheridan vermeldt diverse ervaringen op dit gebied. Bijvoorbeeld een verhaal van Jeanie Cunningham, een tekstschrijver en producer uit Californië, over de Deense dog TeeJay die ze op tienjarige leeftijd had laten inslapen. Ongeveer tien maanden later nam Jeanie Ebony, een pasgeboren pup, in huis. Ebony reageerde op exact dezelfde manier op bepaalde uitdagende opmerkingen van haar als TeeJay altijd had gedaan. Ook plukte zij met haar bek spontaan een citroen van een citroenboom en legde deze voor Jeanie neer om haar uit te nodigen met haar te gaan spelen. Dit was een gewoonte van TeeJay geweest.

MEELEVEN TIJDENS EEN NIEUWE INCARNATIE

Ian Stevenson bespreekt in *European Cases of the Reincarnation Type* onder andere de casus van Henriëtte Roos. Henriëtte trouwde op haar 22e met een Hongaarse pianist, Franz Weisz. Na haar scheiding van Weisz hield ze deze achternaam aan. Enkele jaren daarna verhuisde ze naar Parijs. Op een avond hoorde Henriëtte, terwijl ze op bed lag, plotseling een stem die haar aanspoorde met de woor-

den: 'Wees eens niet zo lui, sta op en ga aan het werk'. Ze besteedde hier eerst geen aandacht aan, totdat de aansporing een paar keer werd herhaald. Ze begon toen koortsachtig in het donker te schilderen, zonder te kunnen zien waar ze mee bezig was. De volgende ochtend kwam Henriëtte erachter dat ze een mooi portretje van een jonge vrouw had geschilderd. Ze liet het schilderij zien aan een goede vriendin, die haar vanwege haar eigen interesse in spiritisme in contact bracht met een plaatselijk helderziend medium. Tijdens een psychometrische sessie, zag deze vrouw grote gouden letters voor zich die samen de naam Goya vormden. Ze beweerde dat de Spaanse schilder Henriëtte uit een vorig leven kende, toen hij gastvrij was ontvangen in haar huis in Zuid-Frankrijk. Goya zou haar in dit leven graag willen begeleiden op haar artistieke weg. Kort daarop las Henriëtte in een boek over Goya dat hij inderdaad een tijd lang in Bordeaux had verbleven bij een zekere Leocadia Weiss en haar dochter Rosario Weiss. Stevenson probeerde vast te stellen welke vrouw het meest in aanmerking kwam als degene die Roos in haar vorige leven geweest kon zijn, Leocadia of Rosario Weiss. Hij kwam er onder meer achter dat Rosario net als Henriëtte sterk artistiek en muzikaal begaafd was geweest en dat Goya had geprobeerd haar hierin te stimuleren. Goya bleek sterk gehecht te zijn geweest aan Rosario en hij noemde haar van daaruit soms zelfs 'mijn dochter'. Stevenson stelt dat de ervaringen van Henriëtte erop wijzen dat Goya de behoefte voelde zijn beminde Rosario ook na haar reïncarnatie te blijven begeleiden.

Al deze categorieën wijzen in dezelfde richting. De liefde is sterker dan de dood en kan meer dan één leven standhouden. We zien niet in wat daar nu zo belemmerend aan zou moeten zijn.

LITERATUUR

- Bowman, C. (2001): *Kinderen uit de hemel*.
- Haraldsson, E. (2000): *Birthmarks and claims of previous life memories*. 1. The case of Purnima - Ekanayake. *Journal of the Society for Psychical Research*, 64, 858, 16-25.
- Rivas, T. (2001): *Tweelingen en reïncarnatie*. *Prana*, 125, 58/63.
- Rivas, T, & Dirven, A. (2004): *Dankbaarheid bij overledenen: Twee mogelijke gevallen*. *Tijdschrift voor Parapsychologie*, 2, 16-19.
- Stevenson, I. (1987): *Children Who Remember Previous Lives*. Charlottesville: University Press of Virginia.
- Stevenson, I. (2003): *European Cases of the Reincarnation Type*. Jefferson & Londen: McFarland & Company Inc.

Ook een paranormale ervaring gehad?

Stichting Athanasia, Darrenhof 9, 6533 RT Nijmegen
 Website: www.oocities.com/athanasiafoundation/
 E-mail: anny_Dirven@hotmail.com / titusrivas@hotmail.com
 Tel: 06-10432695 (Titus Rivas)

Aan Paraview

Vraag aan Jan C. van der Heide

Hypnotherapeut en paragnost Jan C. van der Heide geeft antwoord op vragen op paranormaal, alternatief, spiritueel of therapeutisch gebied.



Beste Jan,

Ik ben 36 jaar, getrouwd, en ik heb twee kinderen. We hebben een fijn gezinsleven. Mijn vrouw werkt parttime en ik zit in het onderwijs. Ik heb veel belangstelling voor psychologie, paranormale onderwerpen. We mogen ons gelukkig prijzen, wij hebben geen problemen in het gezin.

Ik zit toch met het volgende. Ik vraag me namelijk vaak af: Hoe komt het dat mensen niet kunnen luisteren? Ik verbaas me daar elke dag weer over.

Ik ben benieuwd wat je mening over 'luisteren' is. Ik begrijp best dat het een moeilijke en in wezen uitgebreide vraag is. Maar ik zou graag van je 'horen'.

*Met vriendelijke groeten,
Karel C. te Y.*

Beste Karel,

Dank voor je brief. Wat een interessante vraag! Ik ga proberen om daar een passend en 'verstaanbaar' antwoord op te geven.

We gaan naar de basis. Het door jou gesignaleerde alom verbreide probleem: 'mensen luisteren niet naar elkaar'. Dat klopt vaak! Een aantal fenomenen spelen volgens mij een rol als mensen 'niet luisteren':

1: Men is alleen vervuld van zichzelf waardoor ze een ander niet 'horen'.

2: Mensen verwarren 'zelf praten' nogal eens met 'luisteren'.

3: Niet luisteren ontstaat soms uit angst voor stilte in zichzelf.

Om punten 1 en 3 nog een beetje verder aan te scherpen: 'niet luisteren' komt voort uit een lichtelijk egocentrische en misschien zelfs een lichtelijk egoïstische instelling? Het verwijst soms naar 'onverwerkte' gevoelens, trauma's, angsten. Het voorgaande lijkt wat generaliserend. Toch zit er volgens mij een kern van waarheid in.

Goed luisteren begint in wezen door naar jezelf te leren luisteren! Van schrik zullen we dan op vele momenten onze mond houden. En komen we misschien wel tot het besef, 'ik praat teveel en luister te weinig'. Luisteren is het 'ontdekken' van de ander en van jezelf.

Er zijn vele oefeningen om te leren luisteren. Een chronisch ruziemakend echtpaar bijvoorbeeld. Beiden luisteren niet naar elkaar. Ik zou aan zo'n paar willen vragen. Ga rustig in de huiskamer zitten. Radio en TV uit. Kijk elkaar in de ogen en zwijg 5 minuten. Daarna moeten ze om de

beurt vijf minuten praten wat er in je opkomt aan gedachten, gevoelens. Het zal genoeg stof tot gesprek opleveren en niet alleen om ruzie te maken. Daarna moeten ze om de beurt vijf minuten nader informeren, navraag doen bij de ander over gedachten en gevoelens. Beiden moeten opschrijven wat je van de ander al luisterend hebt gehoord (en begrepen). Als laatste kunnen ze de inhoud van de briefjes samen nog eens bespreken.

In mijn therapeutische praktijk word ik hier regelmatig mee geconfronteerd. In relaties wordt veelvuldig bijzonder slecht naar elkaar geluisterd. Hoe vaak heb ik niet gehoord van een partner die tegen de ander zei: 'Had me dat eerder gezegd, ik wist het niet'. Het grappige van deze opmerking is vaak dat de wanhopige partner bepaalde dingen al duizend keer had gezegd tegen de 'niet-luisterende wederhelft'. In alle variaties, maar er werd niet eerder 'geluisterd'.

Je begrijpt Karel, in een vragenrubriek kun je moeilijk alle nietluisteren-invalshoeken belichten. Ik heb een paar oorzaken voorzichtig de revue laten passeren. De kern doorgronden betekent al de helft van het werk hebben gedaan.

Vraag twee is: wat doe je eraan? Hoe kun je mensen beter laten luisteren? Zeker niet door te gaan schreeuwen! Juist door zachter te gaan praten zal de ander zijn oren spitsen om 'te horen'. En bedenk altijd: 'Als je tegen de deur praat, horen de muren het'. Een andere Ericksoniaanse (hypno-)therapeutische opdracht voor mensen die niet luisteren zou kunnen zijn: luister de komende tijd zo slecht mogelijk naar een ander. En dat betekent dus ook dat je 'het' niet hoort als ze je komen vertellen dat je een hoofdprijs hebt gewonnen. Of dat je partner een vriendin/vriend heeft, je failliet bent, je dochter van 15 zwanger is...

Beste Karel, we kunnen dit stukje het beste afsluiten met: 'Geachte lezer(es), luister je voldoende naar een ander?' In jouw gezin wordt zeker veel gepraat en geluisterd. Je schrijft namelijk: 'We hebben een fijn gezinsleven'. Jullie hebben de toverformule ontdekt: 'Geluk begint vaak door naar een ander te luisteren en echt te 'horen' wat iemand zegt!'

Met vriendelijke groeten,
Jan C. van der Heide

Ook een vraag?

E-mail je vraag naar:
jan.c.van.der.heide@wxs.nl

Droom voor Gerard Heutink

Heb je vaak dezelfde droom? Of heb je een droom gehad die je zelf niet kunt verklaren? Paragnost Gerard Heutink legt je droom uit.



Beste Gerard,

Ik val maar met de droom in huis. Het is een droom in drie delen.

Het eerste deel:

Iemand komt midden in de nacht naar onze voordeur gerend en schreeuwt om hulp. Ik vertrouw het niet, maar wil deze persoon ook niet negeren. Stel je voor dat het oprecht is. Ik bel 112. Ik open het raam en roep naar de man dat ik 112 heb gebeld en er hulp aankomt. De man rent weg van onze voordeur en rent naar de voordeur van de aangrenzende burens.

Het tweede deel:

Een man breekt in in ons huis. Hij staat nog buiten aan de voordeur, reikt met zijn arm dwars door de deur heen en maakt een volgende deur met een schroevendraaier open met als gevolg dat de voordeur open gaat. Ik zie dit gebeuren. Dan ben ik een stukje kwijt. Even later komt de man met in zijn hand een rol geld met allemaal briefjes van vijf en tien euro. Hij komt de trap afgelopen. Achter hem aan komt mijn vriend, Tijs, heel gedwee naar beneden gelopen. Hij toont geen emotie en is heel apathisch. We staan in de hal. Ik word boos op de man en sla het geld uit zijn handen. De man rent achter me aan. In de kamer zijn we zo nog wat aan het strijden.

Het derde deel:

Tijs en ik zijn op onze slaapkamer. Onze dochters liggen in hun bed. Ineens komen er twee mannen de trap oplopen en komen naar onze slaapkamer. Net voor hen uit rent Janske (onze oudste dochter, 3 jaar) de slaapkamer uit naar mij toe. Ik heb het gevoel dat ik de kinderen moet beschermen. Dus ik ren naar Nikkie's (de jongste dochter, 1 jaar) kamer en gris haar uit haar bedje. Ik ga weer terug naar onze slaapkamer. Daar probeer ik de kinderen te beschermen. Ik probeer 112 te bellen. Maar door die stomme toetsen van mijn gsm toets ik telkens het verkeerde nummer. Tijs doet wederom niets, is apathisch, kijkt gevoelloos. Op een of andere manier ben ik met onze dochters ons huis uitgevlucht en ren door de straat naar het huis van iemand in de volgende straat. Tijs is er niet bij. Ik ga het huis van de vrouw binnen. In dat huis zitten allemaal vrouwen. Ik vraag ze om hulp om te bellen. Maar ook zij komen niet tot actie. Op aandringen belt er iemand via de computer naar 112. Ondertussen is één man mij gevolgd en komt het huis in. Hij staat er heel rustig. De vrouwen raken ook niet in paniek of zo. Alles en iedereen is rustig behalve ik. Hij luistert rustig het gesprek af wat ik

en de vrouw aan het voeren zijn met de hulpcentrale.

Daarna weet ik niet meer of ik aan het dromen ben geweest maar iedere keer ga ik weer terug naar dat moment in onze slaapkamer met Tijs en de kinderen en probeer een andere vluchtroute te bedenken. Via Janskes slaapkamer over de overkapping, via.....

Zo dit was me een nachtje wel. Hier moet ik iets mee. Ik hoop dat jij me een beetje kan helpen.

Met hele vriendelijke groet,

Sonja

Beste Sonja,

De droom die je heb gehad is een droom in drieluik: drie afleveringen. En zegt eigenlijk: niet luisteren naar je gevoel. Deze droom vertelt met dat er mensen in jouw leven zijn die een behoorlijke druk op de ketel zetten en je belasten met allerlei problemen. Het geld wat je kan krijgen, heeft te maken met de maatschappij. Op je werk kun jij je behoorlijk druk maken en te veel hooi op je vork nemen. Je bent bang dingen verkeerd te doen en kijkt te veel tegen mensen op. In alles wat je doet, moet je jezelf kunnen zijn en rust hebben. Je laat je te veel leiden door wat andere mensen tegen je zeggen. Je bent in alles wat je doet een topper en kunt veel meer! Je moet niet zo aan jezelf twijfelen. Ook de communicatie met je man moet beter worden. Jullie nemen te weinig tijd voor elkaar.

Ik vind dat je een aardige man hebt die alles goed bedoeld, maar jullie praten langs elkaar heen. Zorg voor een reorganisatie in het gezin en doe leuke dingen in het leven ter ontspanning. Deze droom heeft ook te maken met angst om gekwetst te worden en angst om te verliezen wat je dierbaar is. Ik heb het gevoel dat je een goeie moeder bent, maar denk ook een beetje aan jezelf. Je moet sporten en lekker de sauna in. Dat geeft je wat meer rust. Je hoeft niet ongerust te zijn over deze droom. 112 zegt dat je beschermd bent in alles wat je doet, je moet alleen zelf opletten en de regie nemen over je gevoel. En onthoud: ja is ja en nee is nee.

Vriendelijke groeten,

Gerard

Ook een droomuitleg?

E-mail je droom naar:
paragnost@gerardheutink.nl
(dromen worden alleen in Paraview uitgelegd)

Astrologievraag aan Anneke Guis

Astrologe Anneke Guis beantwoordt vragen door middel van je persoonlijke geboortehoroscoop en geeft je daarmee inzicht in jouw eigen kosmische boek.



Hallo Anneke,

Een aantal jaren geleden ben ik erachter gekomen dat mijn man al ruim twaalf jaar een verhouding had met iemand waar ook een kind uit voort gekomen is. We hebben een hele moeilijke tijd achter de rug maar uiteindelijk hebben wij wel voor elkaar gekozen omdat de band tussen ons erg sterk is en wij ook samen een goed huwelijk hadden. Zelfs nu hebben wij het heel fijn samen. Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat wij er volop inzaten en het heeft nog een aantal jaren geduurd voor hij helemaal los van deze vrouw was. Zo'n tien jaar geleden ben ik op vakantie gegaan naar Turkije om na te denken en alles op een rijtje te zetten. Hier ontmoette ik een man en was op slag verliefd.

Deze man is ook getrouwd en het was wederzijds. Ik heb er moeite mee en mijn man weet dit. Mijn man wil ik niet kwijt, ik hou ook van hem en wij zijn er er weer voor gegaan.

Maar ik kan deze man ook niet loslaten en hoop dat wij ooit samen kunnen leven. Is er een toekomst voor ons?

Groetjes,
A. te A.

Beste A,

Als ik het eerste deel van je verhaal lees, denk ik: wat een fantastisch stel dat ze die keuze hebben gemaakt en bereid zijn om hun huwelijk weer op te pakken. Bij het tweede deel raak ik danig in verwarring, want dan kom ik in feite bij jou hetzelfde verhaal tegen met als finalevraag of er een toekomst is tussen jou en die andere man?!?

Ik heb een kijkje genomen in je horoscoop en zie dat jij een stand hebt met betrekking tot je gevoelswereld wat je heldervoelend maakt, maar wat veel verwarring kan veroorzaken als je niet door hebt bij wie de thema's horen die je aanvoelt. Je vangt namelijk erg veel gevoelstromingen en processen van anderen op die je deel maakt van jezelf, omdat je denkt dat het jouw gevoel is. Waarschijnlijk is dat ook zo met de situatie tussen jou en je man geweest. Wat hem overkomen is, heb jij opgepikt en omdat het in het geheim gebeurde in eerste instantie, heb je dat gevoel van je man van jezelf gemaakt en ben je hetzelfde gaan doen tijdens die vakantie in Turkije.

Jouw levensopdracht is om structuur aan te brengen in je doen en laten en het nemen van initiatieven vanuit jouw

waarheid en de zwaarte van het leven van je af te schudden. Onbewust kun je het idee hebben gehad dat je in je leven niet serieus werd genomen en raak je als het ware in een soort van verkramping als het om het nemen van verantwoordelijkheden gaat.

Als zwakke plek heb je vanuit karma meegenomen dat je je niet begrepen voelt en dat de communicatie niet naar tevredenheid verloopt, terwijl je zo graag op alle fronten in contact wilt staan met anderen. Daarbij is dit karma al eerder ontstaan in relaties en trek je daardoor een soort van grilligheid en onstabieleit aan in anderen om beter te leren te gronden in jezelf. De vraag is dan ook of het voor jou iets oplost om met die andere man verder te gaan. Ik denk het niet, het is een beeld wat ontstaan is in de tijd dat je man een ander pad bewandelde en daar ben je door in verwarring geraakt. Als je man en jij zoveel van elkaar houden dat je samen verder wilt gaan, dan is dat de keuze die je hebt gemaakt om te komen tot de rust en stabiliteit die je zo graag wenst. Waarschijnlijk kom je bij die andere man ook weer diezelfde verwarring tegen. Neem verder de beslissing voor jezelf om iets met die heldervoelendheid te gaan doen zodat je je energie voor het algemene belang in gaat zetten. Dan pas vind je rust! Zoek hierin je eigen weg en volg je eigen ideeën zonder je te laten beïnvloeden door anderen.

Heel veel succes hiermee!

Groetjes,
Anneke Guis

Ook een vraag?

E-mail je vraag naar:
info@annekeguis.nl

Vergeet bij je vraag niet je geboortedatum, -plaats en -tijd te vermelden en je huidige woonplaats. En zet erbij dat het de vragenrubriek van de paraview betreft.

Dierenconsult

Wil je hond vaak niet luisteren of wil je het gedrag van je poes beter begrijpen? Medium voor mens en dier Sonja Dover beantwoordt vragen over huisdieren.



Beste Sonja,

Job en Bas zijn twee broertjes, tien jaar oud. Overdag buiten gaat alles prima. Ze lopen in de afgerasterde ren en hebben nooit ruzie.

Ze blaffen buiten zelden, alleen als er iemand aankomt. Ze zijn als het ware de huisdeurbel.

Bas begraaft graag zijn brokken als hij in de bench zit. Dan gooit hij zijn dekentje erover en kan er niet bij, terwijl hij maar irritant blijft blaffen! Waarom wil hij in de bench graag een deken over zijn brokken hebben? Is Bas jaloers?

Onze andere vraag gaat over Job. Kan ik Job rustig loslaten bij Sam, de golden retriever, die we pas een jaar hebben?

Ook willen we graag weten of ik ze alle drie kan meenemen naar het bos en ze daar alle drie kan loslaten?

Ik hoop dat je antwoorden hebt over onze honden.

Groetjes,

Eef en Marianne Keller

Bas en Job



Marianne en Eef Keller



Beste Eef en Marianne

Allereerst, wat een prachtige honden zijn dit en wat een lief karakter hebben ze alle twee. Beiden zijn erg blij met jullie als hun baasjes.

Eef voelt meer hun baas dan Marianne en dat komt omdat Eef ze meer vrijheid geeft en ruimte en dat vinden ze prettig. Daarnaast is Eef ook consequent en laat hij ze hun intuïtie zelf ontplooiën.

Marianne daarentegen is bezorgd en daar worden ze soms zenuwachtig van, zeker als ze met de Sam gaan wandelen in het bos.

Sam heeft het absoluut nodig richtlijnen en beperkingen aangereikt te krijgen, anders snapt hij het niet. Eef is daar beter in dan Marianne. Zij is minder duidelijk, wat Sam verwacht.

Jullie angst om ze alle drie tegelijk los te laten in het bos, is niet onterecht. Sam weet niet zo goed hoe hij zich moet gedragen met Bas en Job erbij, omdat hij voelt dat jullie vieren een eenheid vormen. Hij vertrouwt het allemaal nog nog zo, dus leer hem dat het oké is dat hij hiervoor zijn tijd neemt. Dit werkt toch ook zo bij mensen?! Help Sam wel om hem bij jullie alle vier aan te sluiten.

Sam voelt bovendien nog de aanwezigheid van jullie overleden hond en daar maakt hij jullie beide attent op. Hij laat jullie weten dat het goed is. Je kunt dan aan hem zien dat hij z'n oren spits en gaat lopen. Net alsof hij wil zeggen: 'Kom op baasjes, vertel jullie overleden hond dat het goed is en dat jullie haar loslaten.' Stuur haar maar naar het licht en verwerk zo je verdriet.

Ach, Sam is een prachtige hond, net als Bas en Job. Jullie zijn zo goed voor ze, het zijn echt kinderen van jullie en dat weten en voelen ze.

Ik wens jullie nog heel veel plezier samen en veel natuurbelevingen, want dat ze het fijn hebben waar jullie wonen, is duidelijk.

Warme groet

Sonja Dover

Ook een vraag?

E-mail je vraag naar:

info@sonjadover.nl

Vergeet bij je vraag niet een foto mee te sturen van je huisdier en van jou of jullie zelf.



spirituele hulplijn

elk moment van de dag bereikbaar

bel nu: 09 09 04 00 152

De spirituele hulplijn van Paraview

Paraview is nu, naast de beurs in het weekeinde, elk moment van de dag telefonisch bereikbaar voor een consult van een astroloog, medium, numeroloog, helderziende, tarotkaartlegger, coach of healer.

Op onze site stellen de professionals van de Paraview consultlijn zich aan je voor. Zij beschikken allen over speciale gaven. Als je behoefte hebt aan een goed gesprek over verleden, heden of toekomst, het eventjes niet meer weet, als het te druk in je hoofd wordt of als je vragen over het leven hebt, die je zelf niet kunt beantwoorden, dan staan zij voor je klaar. Het zijn allemaal specialisten op hun eigen terrein. Klik maar op een foto, dan krijg je meer informatie en kan je ook een video van deze professional bekijken. Zo kan jij horen, zien en voelen of het "klikt". Bekijk de video's op www.paraview.nl.

Bel voor een antwoord op uw vragen de Paraview consultlijn: 09 09 04 00 152 80 eurocent per minuut



Uranus, donderslag bij heldere hemel!

De planeet Uranus werd in maart 1781 ontdekt, een tijd waarin binnen Europa oude structuren in elkaar stortten. Frankrijk stond aan de vooravond van een revolutie, een politieke omwenteling waarbij de Franse monarchie werd vervangen door een republiek. Constitutionele en ideologische veranderingen gingen gepaard met burgeroorlog en terreur. De macht van de adel werd teruggedrongen en de revolutie ontketende een periode van oorlog in Europa die 23 jaar lang zou duren.

In de astrologie staat Uranus voor het doorbreken van oude vastgeroeste patronen, de traditie en de ontwikkeling van het nieuwe, provocatiedrang en opstand. Maar Uranus is ook de unieke ruimdenkende geest, intuïtie en spontaniteit. Aan zijn plaatsing in de horoscoop kan men bovendien herkennen hoe de verhouding tot onze vrienden is en of wij ons naar autoriteiten kunnen schikken. Uranus kan ook rebellie brengen en soms verwoestend werken. Op wereldniveau brengt Uranus ons naar een nieuwe tijd en veroorzaakt veranderingen op een baandoorbreekende manier zoals hij 'gewend is om te doen' omdat hij als heerser toegekend wordt aan het teken Waterman. Zijn diameter bedraagt ca. 49.000 km, en met een omlooptijd rond de Zon van ongeveer 84 jaren heeft hij ongeveer zeven jaar nodig om een teken van de dierenriem te doorlopen. In de mythologie was Uranus de vader van Saturnus, die hem echter ontmande en zijn vele vruchtbare kinderen in de wereld losliet.

Uranus heeft op 12 maart 2011 om 3.18 uur een tekenwisseling ondergaan vanuit het sterrenbeeld Vissen naar het sterrenbeeld Ram (lees ook paraview februari 2011). Vaak merken we aan het einde van zo'n periode in een bepaald teken nog even een sterke uitwerking van een planeet en dat heeft Uranus ons laten weten met zijn aardbevingen en de verwoestende gevolgen daarvan. Als klap op de vuurpijl die enorme vloedgolf wat natuurlijk helemaal symbool staat voor het teken Vissen waar Neptunus (de god van de zee) heerser over is. Water is emoties. Tja dat heeft het zeker opgewekt in de hele wereld. We waren met z'n allen diep geschokt!

WAKKERSCHUDDER

In het begin van deze eeuw heeft Uranus in het teken Vissen een spirituele revolutie teweeg gebracht vanaf het jaar 2003 tot 2011. Collectief heeft dit ingewerkt op de ontbinding van de politieke status quo, waarbij er de ontwikkeling van nieuwe ideeën en gedachtebeelden zich richtte op een meer menselijke behandeling van de achtergestelden. Op wereldniveau heeft het leed en ziekte gebracht maar ook een zoeken naar nieuwe spirituele dimensies die invloed hebben op het lot van de mensheid. De houding van de mens ten opzichte van de aarde en het welzijn van de planeet is veelvuldig aan de orde geweest. Naast persoonlijke en collectieve uitingsvormen, kom je deze kosmische standen ook tegen in natuurrampen als een soort van boodschap voor ons (des)functioneren op aarde. Uranus manifesteert zich altijd op een plotselinge, schokkende wijze en

wordt daarom ook wel de grote wakkerschudder genoemd. In de natuur zorgt hij voor het tot uitbarsting komen van vulkanen maar ook voor aardbevingen, kortsluiting, of ongelukken zoals vliegtuigrampen. Opstand, rebellie en oorlog worden ook aan Uranus toegedicht. In combinatie met de twee andere onpersoonlijke, collectieve planeten Pluto en Neptunus, kun je astrologisch gezien het wereldthema herkennen van wat er op ieder moment op aarde aan de orde is.

PERSOONLIJKHEIDSCULTUSSEN

Wat kunnen we verwachten nu Uranus zijn intrede heeft gedaan in het teken Ram en hiermee zeven jaar lang op deze wijze kleuring zal geven aan de vernieuwingen op aarde?

De wereld zal op een collectief niveau beïnvloed worden met betrekking tot extreme vormen van leiderschap en

de accentuering van het individu. Dit kan tot uiting komen in persoonlijkheidscultussen. Als voorbeeld kennen we natuurlijk nog de verering van wereldleiders zoals Hitler en Stalin toen Uranus ook in het teken Ram stond. Hitler propageerde zijn visie op het superras, Ariërs. Ariërs is de Latijnse betekenis voor het teken Ram. Uranus in Ram brengt een periode van pioniersactiviteit met veel nieuwe ontdekkingen met zich mee. Dit is een tijd van radicale nieuwe groei, risico's nemen op het politieke vlak waarbij veel op het spel wordt gezet

gevolgd door plotselinge drang tot uitbreken met vaak explosieve gevolgen. Omdat de kracht waarmee dit gepaard gaat primitief en impulsief kan zijn, zullen de uitkomsten veelal groter zijn dan men van tevoren kan voorzien, dus enige voorzichtigheid en doordacht handelen is in deze periode zeer zeker raadzaam.

Deze invloed uit zich in het persoonlijke leven in een extreme vorm van onafhankelijkheid. We komen meer voor onze persoonlijke belangen op en het recht op individualiteit en zelfstandigheid.

PIONIER

Het teken Ram, dat door Mars wordt beheerst, staat voor oorspronkelijke levensimpulsen, het losbarsten van de krachten voor het nieuwe begin en voor impulsiviteit, rauwe principes, primitieve energie, moed en enthousiasme. De Ram is een geboren pionier en leider. Ram vertegenwoordigt het begin van een ontwikkeling en bekommert zich niet om datgene wat achter hem ligt. Hij wil gewoon vooruit en doet dat niet altijd op een zachtzinnige wijze. Ram herbergt

Vaak merken we aan het einde van zo'n periode in een bepaald teken nog even een sterke uitwerking van een planeet en dat heeft Uranus ons laten weten met zijn aardbevingen en de verwoestende gevolgen daarvan.

immense potentialen aan energie en dadendrang in zich. Omdat de Ram een hoofdteken is, zoekt hij voortdurend naar nieuwe wegen en wil hij pionierswerk verrichten. Een nadeel daarbij is misschien een gebrek aan volharding, want hij wil zich niet lang aan een taak binden. Ram is erg op zichzelf gericht en heeft van het tegenoverliggende teken Weegschaal te leren om samen te werken en zich te verplaatsen in anderen.

RAUWE OERENERGIE

Voor de drie vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter kan het een fase inluiden waarin je op je strepen gaat staan en je energie gaat inzetten voor je eigen belangen. Deze drie sterrenbeelden hebben de mogelijkheid om in deze periode van zeven jaar hun plannen te realiseren en te komen tot vernieuwingen en veranderingen die een verrijking geven in hun persoonlijke leven. Het sterrenbeeld Weegschaal heeft het er wat moeilijker mee omdat het grondbeginsel van dit teken gericht is op ik en jij. Weegschalen kunnen door situaties in de buitenwereld of personen in hun omgeving gedwongen worden om meer in contact te treden met hun eigen ideeën en kijk op het leven. Zij zullen door anderen uitgedaagd worden om kleur te bekennen en hun eigen mening onder woorden te brengen. In het midden blijven hangen is er niet meer bij. Ook de tekens Steenbok en Kreeft kunnen worstelen met de grondprincipes van Ram en de rauwe oerenergie. Maar het levert voor hen ook winst op, als ze in staat zijn om actief en betrokken te zijn en uitdagingen aan te gaan. Dan kunnen ook zij hun leven richting geven op een wijze waarbij ze zelf de touwtjes in handen hebben en de leiding kunnen nemen. De overige sterrenbeelden kunnen moeite hebben met de snelle, actieve wijze waarop alles in werking komt. Vooral aarde-tekens zoals Stier, Maagd en Steenbok zijn niet gewend om zover vooruit te denken en te doen. Watertekens zoals Kreeft, Schorpioen en Vissen willen graag verbinding met hun gevoelens en zoeken hun drijfveer voornamelijk vanuit emotionele betrokkenheid. Natuurlijk ervaren wij deze energie op onze eigen wijze maar dat het af en toe niet meer bij te houden is, geldt voor ons allemaal!

POSITIEVE PERIODES

Het hele jaar 2011 zal Uranus actief werkzaam zijn in het doorbreken van de oude structuren wat betreft leiderschap en macht. De volgende periodes komen daarbij sterk naar voren in positief opzicht:

18 mei t/m 25 mei: in deze tijd worden blijvende resultaten geboekt in samenwerking met anderen. Er wordt hard gewerkt om bepaalde zekerheden voor de toekomst veilig te stellen. De acties zijn voornamelijk gericht op projecten die realistisch zijn en haalbaar. Misschien komen de plannen niet direct van de grond of heeft één en ander een wat langere aanlooptijd nodig, eenmaal in werking is het niet meer te stuiten.

**Uranus manifesteert zich
altijd op een plotselinge,
schokkende wijze en wordt
daarom ook wel de grote
wakkerschudder genoemd.
In de natuur zorgt hij
bijvoorbeeld voor het uitbar-
sten van vulkanen en
voor aardbevingen.**

23 augustus t/m 26 augustus: persoonlijke belangen voeren de boventoon en ook de visie van ieder individu wordt serieus genomen. Zwevers krijgen het moeilijk. Omdat er spijkers met koppen geslagen moeten worden, zullen hoogidealistische ideeën geen zoden aan de dijk zetten. De simpele eenvoud nodigt uit tot acties. Aandachtspunt is wel om alles gedisciplineerd te laten verlopen want daar zal het nog wel eens aan ontbreken: orde, structuur, regelmaat en het nemen van verantwoordelijkheden.

19 november t/m 25 november: deze periode verloopt wat rommelig. Het is niet duidelijk of er direct veel positieve resultaten worden geboekt omdat er vanuit andere planeetstanden wat tegenwerking komt en wel op het gebied van duidelijkheid in de mening en visie en het komen tot een geheel concept over hoe nu te handelen. Oude ervaringen en mislukkingen uit het verleden duiken ineens weer op en maken onzeker.

Vanaf 25 november tot 8 december is het wat positiever en rustiger.

NEGATIEVE PERIODE

Een negatieve periode kunnen we tegenkomen van **23 september t/m 1 oktober:** veel geschreeuw, weinig wol zou je kunnen zeggen. We willen veel, maar staan eigenlijk met de rug tegen de muur. Ook is het moeilijk om de verschillende neuzen dezelfde richting op te krijgen. Manipulaties zijn niet van de lucht en enige dwang in het tot stand brengen van bepaalde handelingen en/of resultaten zal zeker toegepast worden. Ook zal in deze periode alles grootser uitpakken dan de bedoeling is. En natuurlijk zal kosmisch gezien de invloed zich ook weer laten gelden in rampen en of ongevallen maar dat laat ik in het midden.

Meest bijzondere dagen in mei: 10, 11, 12 en 17 mei.

Wanneer we ons Uranus visualiseren als de kans om te komen tot een nieuw en beter concept waarin onze dromen werkelijkheid kunnen worden, staan we in ieder geval aan de positieve kant van deze uiterst grillige maar atmosfeer zuiverende 'medaille'.

Housewarming

Deel 2

Deel 1: Else en Joop schieten Mirjam te hulp, die na de eerste nacht in haar nieuwe huisje met verhalen komt over wat enge en onverklaarbare ervaringen die ze die nacht had. Het wordt ook maar niet warm in huis, terwijl de radiatoren gloeiend heet zijn. Ze besluiten om even polshoogte te gaan nemen. Joop komt bij zijn onderzoek naar waar de kou vandaan komt, tot een wel hele vreemde ontdekking: Er is een deur die er nog niet eerder was...

Joop stak met een beslist gebaar zijn hand uit om de deur te openen. 'Nee Joop, je weet niet wat je openmaakt,' riep Else uit. Maar Joop luisterde niet. Hij pakte de klink en trok de deur langzaam naar zich toe. Ze hielden van spanning hun adem in terwijl wat er achter de deur was zich aan hen openbaarde. Dat was niet zo veel, het was er aardedonker en inderdaad, er kwam een sterke koude wind uit, die de spinnenwebben rondom de post deden wapperen. 'Heb je een zaklantaarn,' vroeg hij. Mirjam bewaarde er een in de elektriciteitskast en wilde hem net gaan pakken toen zij tot hun ontsteltenis stappen hoorden naderen. Langzame, weergalmende, naderende stappen in de aardedonkere ruimte achter de geheimzinnige deur. Alsof iemand vanuit het einde van een lange, betegelde gang in hun richting liep. Mirjam hield het niet meer uit. Ze schreeuwde van angst, draaide zich om en rende het huis uit. Else weerstond die neiging, omdat ze Joop, die naar achteren was geweken maar met een mengeling van angst en nieuwsgierigheid in de duisternis staarde, niet alleen wilde laten. Vluchtig ging door haar hoofd dat ze de deur onmiddellijk dicht zouden moeten gooien, maar ze stond als verstijfd. Eindelijk stonden de stappen stil, schijnbaar heel dichtbij, maar ze zagen niets, want op dat moment gingen alle lichten in het huis uit en toen sloeg de deur van de slaapkamer met een harde klap dicht.

De koude wind, die ze even daarvoor nog op hun gezicht hadden gevoeld, was ineens verdwenen en de klap die het dichtslaan van de slaapkamerdeur had veroorzaakt, galmde nog na in hun oren. Daarna was het muisstil. Tot het uiterste gespannen, probeerden ze iets in het donker te onderscheiden. Else voelde doodsangst in zich opkomen. 'Ik moet rustig blijven, ik moet rustig blijven,' herhaalde ze nerveus als een mantra in haar hoofd. Ze onderdrukte met man en macht de afschuwelijke voorstellingen over wat er nu zou kunnen gaan gebeuren en die haar fantasie in

grote getale begon aan te maken. Ze wist dat als ze dat niet deed, ze hartstikke gek zou worden. Joop deed dat op een heel andere manier. 'Wie is daar?' doorbrak hij de stilte. 'Maak je bekend!' Hij slaagde er zelfs in zijn stem een beetje boos te laten klinken.

Uit de richting van de deur klonk een angstaanjagende, snerpande, honende lach. Als ze zich al hadden afgevraagd of er wel echt iemand was, was die vraag nu definitief beantwoord. Een vreemd groenig gekleurd licht, als van de hemel, seconden voor een donderstorm uitbarst, slierte ineens vanwaar ze de lach hoorden komen, het kronkelde zich over de grond, tot het zich om hun enkels leek te wikkelen en van daaruit langs hun lichaam omhoog kroop. Het licht onthulde op die manier ook een figuur in de ruimte achter de vreemde deuropening. Het onthulde eerst twee grote bokkenpoten met lange zwarte nagels, toen twee kromme behaarde poten, een vreemd gevormd, menselijk noch echt dierlijk lijf, ook helemaal bedekt met donker haar, en armen met klauwachtige handen, een grote kop met pikzwarte ogen en twee puntige hoorns, die naar links en rechts uitstaken. De figuur stond roerloos, op zijn staart na die, net als van een geïrriteerde kat, vinnig heen en weer zwiepte. 'Tevreden?' Zijn stem klonk uitdagend en het woord echode enkele malen hol na.

Else en Joop staarden totaal verstijfd en met opengesperde ogen naar de grote duivelsfiguur in het groenige licht. 'Wat wil je van ons?' Joop kreeg het er maar nauwelijks uit. Er schoten allerlei gedachten door zijn hoofd. Van 'de duivel bestaat niet,' een overtuiging die hij van huis uit van zijn ongelovige ouders had meegekregen, tot 'maar hij staat hier nu well!' De duivel wachtte niet lang met antwoord geven. 'Julie ziel.'

Else voelde zich onwel worden. Haar handtas, waar ze volgens Joop haar hele huishouden in rondsjuowde, leek ineens wel 100 kilo te wegen. Ze ademde zo zwaar in en uit, dat ze een hyperventilatieaanval voelde opkomen. Ze moest kalmeren, ze moest! Ze moest haar hoofd erbij houden. 'Onze ziel,' vroeg Joop, 'nu?' De duivel kneep gluipe- rig zijn ogen een beetje dicht, poogde om iets wat op een glimlach moest lijken op zijn porum te krijgen en wreef in zijn klauwachtige handen. Zijn stem kreeg een zalvende klank. 'Nee, niet nu. Het moment dat jullie zullen sterven

is niet door mij bepaald en daar grijp ik ook niet in in. Ik wacht geduldig tot het jullie tijd geworden is, en dan haal ik jullie op.' Op de een of andere manier namen zijn woorden iets van hun angst weg. Hij zou hun dus niet vermoorden. 'Nee,' zei Elze toen beslist. 'Je krijgt onze ziel niet!' Op dat moment leek de duivel te groeien. Hij stampte met zijn hoeven een paar keer woest op de grond, waardoor de vloer trilde. Hij boog zich naar voren en Else en Joop weken al naar achteren, bang dat hij hen iets zou doen. Maar hij leek zich vervolgens te herstellen en kalmeerde. 'Vanaf het moment dat ik jullie hier zag ploeteren om dit huis bewoonbaar te maken, puur om te helpen, wist ik al dat jullie de zielen hadden die ik zocht. Jullie zijn een open boek – ik wist precies wat ik moest doen om jullie hier te krijgen zonder al die anderen erbij. Jullie zijn door mij uitgekozen. Je hoeft het trouwens niet voor niets te doen,' zalfde hij verder, 'ik geef je er een hoop voor terug. Wat dacht je van een leven in rijkdom, personeel, alles wat je hartje maar mag begeren. Ik kan er voor zorgen dat je zoveel geld krijgt dat jullie kindskinderen er ook nog van zullen genieten. Stel je eens voor, geen enkele zorg meer, voor de rest van je leven. En dat voor iets, waar je na je dood toch niets meer aan hebt. Dat is toch geen slechte ruil, vind je niet?' Hij maakte een armgebaar en rondom Else en Joop stapelden ineens de bankbiljetten zich op. Joop's mond viel open. Zo veel geld! Hij boog zich voorover om een stapeltje op te pakken, maar het verpulverde zodra hij het aanraakte. De duivel stapte nu de slaapkamer binnen. 'Zeg ja, dan mag je het houden,' zei hij dwingend. Hij staarde in Joop's ogen. 'Kom op, zoveel goede mensen zijn jullie al voor gegaan. Als je aan de lijst van rijkste mensen op aarde denkt, heb ik zeker de helft ervan een handje geholpen om zo rijk te worden. Else dacht er niet aan om haar ziel te verkopen. Als de duivel er al zoveel voor over had, wat moest die ziel dan wel niet eigenlijk waard zijn! Maar wat kon ze doen. Het zag er niet naar uit dat de duivel hen zo maar zou laten gaan. Ze moest ineens denken aan iets wat ze lang geleden gehoord had van haar bijgelovige oma, namelijk dat het kwaad af te wenden zou zijn door het zout in de ogen te strooien. Zout! Ze stak haar linkerhand stiekem in haar tas en rommelde erin zonder haar ogen van de duivel af te wenden. Ze wist zeker dat ze een klein zakje zout bij zich had, zo'n langwerpige papieren zakje. Het duurde niet lang voor ze het zakje voelde. Het leek idioot, maar ze wist gewoon niets anders. Joop dacht na. 'Wat ga je met onze zielen doen?' 'Dat doet niet ter zake,' antwoordde de duivel snel. Maar wat maakt het uit, je merkt er niets van.'

Else zag kans het zakje open te scheuren. De duivel wendde zich nu tot haar. Een armgebaar toverde glinsterende juwelen, die rinkelend op de stapels geld om haar heen vielen. 'Mooi hè, allemaal voor jou. Je hoeft alleen maar 'ja' te zeggen.' 'Ik verkoop mijn ziel niet,' schreeuwde ze en smeed vervolgens het zout in zijn gezicht ...



De duivel brulde en greep naar zijn ogen. Else en Joop deinsden naar achteren tot ze met hun rug tegen de muur stonden. Hij schreeuwde woorden in een vreemde taal, hij draaide rond, leek afwisselend te krimpen en te groeien, zijn figuur vervormde totdat hij als een vaatdoek op de grond zakte en voor hun ogen oploste. Het licht in de slaapkamer ging gelijk weer aan. Joop en Else knipperden met hun ogen. De deur was verdwenen, het was weer gewoon een muur. En wat was het warm in de kamer! Ze keken elkaar verbijsterd aan, totdat ze in elkaars armen vielen. 'Dit is niet echt gebeurd,' besloot Joop. Else begreep het. Zij wilde alles ook zo snel mogelijk vergeten. En vreemd genoeg begon de herinnering ook te vervagen tot ze even later ineens beseften dat ze in de slaapkamer van Mirjam stonden, maar dat ze niet wisten waarom.

Er drong een geluid tot hen door; rechts van hen werd op het raam van de slaapkamer gebonsd. Ze hoorden ineens Mirjam roepen. 'Jongens, doe even open. Ik heb mezelf buitengesloten geloof ik!'

Meer lezen van Mildred van Norde?



Bestellen: www.mildredvannordebrand.nl

Arad

engel van de wetenschap

Arad heeft een belangrijke portefeuille van God gekregen. Wetenschap wordt ontwikkeld door het verstand. Alles is daarom ook verklaarbaar in deze. Dat wil zeggen bijna. Er zijn ook wetenschappelijke dingen tot stand gekomen die maar moeilijk te verklaren zijn, zoals bijvoorbeeld kernenergie.

Vele geleerden zijn ontwikkeld op een bepaald speciaal gebied. Zij hebben zich daarin verdiept, zij hebben daarvoor gestudeerd en kregen zodoende steeds nieuwe bewustwordingen, waardoor de wetenschap in de evolutie steeds vooruitgaat. Daarom kunnen vele mensen in de wereld profiteren van allerlei wetenschappelijke zaken, die in de praktijk tot stand worden gebracht. Helaas zijn dat niet alle aardbewoners. Er zijn in arme landen mensen die hier niet hun voordeel mee kunnen doen. Veelal omdat zij in landen leven die weinig geld hebben, of omdat bepaalde regimes deze ontwikkelingen in de weg staan, omdat de leiders doodeenvoudig andere belangen hebben.

Nu is het wel zo dat wetenschappers weinig ontvankelijk zijn voor spirituele zaken, omdat veel spirituele zaken met het verstand niet te verklaren zijn. Men kan het niet bevatten, zoals bijvoorbeeld de natuurwetten. Voor spiritualiteit heb je vertrouwen nodig en dat is voor veel mensen een dilemma. Mensen willen bewijzen zien, voordat zij iets gaan geloven. Dit blijft altijd een discussiepunt tussen de twee partijen en men komt hier nooit uit, dus moet men het zo maar laten. Ieder mens heeft de vrijheid om dat te geloven, waarvan hij/zij denkt dat belangrijk is voor zijn/haar leven.

Wetenschap is heel belangrijk en geeft een zeer positieve invloed aan de samenleving. Daarom alle lof voor wetenschappers. Door hen wordt de evolutie van de mens en van de wereld een handje geholpen.

Arad is een goede stimulans om de wetenschap op een positieve manier te dienen.



Affirmatie:

Ik zegen de wetenschappers met Goddelijke Energie!

Meditatie:

Wees nu hier aanwezig in Licht en liefde! (drie maal)

Zegen al mijn medemensen,

die zich met wetenschap bezig houden.

Laat deze mensen geïnspireerd worden door de positieve kanten van de wetenschap in zijn algemeen.

Laten zij dingen ontwikkelen, die in het teken staan van de vrede, van de wereldvrede!

Laten zij bewust een positieve bijdragen leveren aan de evolutie van onze wereld.

Ik zegen de wetenschap met Goddelijke Liefde, met Goddelijke Energie, maar vooral met Goddelijke Wijsheid.

Arad, dank voor je hulp in deze.

Beurzeninformatie

Waalre 14 & 15 mei 2011 (S)

Locatie: t Hazzo, Trolliuslaan 7, 5582 GM Waalre
OV: vanaf CS bus 7, 7, 171 of 172 richting Waalre
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Groningen 21 & 22 mei 2011 (S) (R)

Locatie: Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB
OV: vanaf CS loopafstand (15 min) of bus 52 of 82 of stadsbus 5 of 6
Parkeren: parkeerterrein of gratis in de omgeving

Nijmegen 28 & 29 mei 2011 (S)

Locatie: Jan Massinkhal, Nwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD
OV: vanaf CS stadsbus 3, 4 of 8 of vanaf station Dukenburg 13 min lopen of stadsbus 3 of 4
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Enschede 4 & 5 juni 2011 (S)

Locatie: Twentehallen, Reulver 120, 7544 RT
OV: vanaf CS stadsbus 1 of 4, richting Wesslerbrink, halte De Kiepe
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Spijkensisse 12 & 13 juni 2011 (S) (R) (zo/ma)

Locatie: Racketcentrum Halfweg, Einsteinweg 6, 3208 KK
OV: R'dam CS metro richting Spijkensisse, dan bus 101 of 103 of bel Spijkensisse Taxiservice: 0900/9292
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Leiden 18 & 19 juni 2011 (S)

Locatie: de 3 Oktoberhal, Smaragdlaan 99, 2332 JP
OV.: vanaf CS bus 32 of 37 of 43
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Amstelveen 25 & 26 juni 2011 (S) (R)

Locatie: Emergohal, Langs de Akker 3, 1186DA
OV: vanaf A'dam station Zuid/WTC metro 51 of tram 5 of vanaf A'dam CS tram 5
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Dordrecht 2 & 3 juli 2011 (S) (R)

Locatie: Reeweghal, Halmaheiraplein 35, 3312 GH
OV: vanaf CS stadsbus 2 of 3 of 5 of 7 of bus 116
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Alkmaar 9 & 10 juli 2011 (S) (R)

Locatie: Sportpaleis Alkmaar, Terborchlaan 200, 1816 LE
OV: vanaf CS bus 165 richting Egmond aan zee.
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Hoofddorp 16 & 17 juli 2011 (S)

Locatie: Sportplaza het Spectrum, Assumburg 1, 2135 BA
OV: vanaf CS bus 300 of treintaxi
Parkeren: gratis op parkeerterrein

Ten tijde van het drukken van deze Paraview was de agenda van het najaar van 2011 helaas, vanwege organisatorische redenen, nog niet definitief. Hierdoor hebben wij besloten de agenda niet te publiceren om misverstanden te voorkomen. Zodra de agenda definitief is zal deze bekend gemaakt worden op www.paraview.nl.

Let op: data en locaties onder voorbehoud, kijk voor actueel en compleet overzicht op www.paraview.nl

Gratis entree: (S) = Sieradenbeurs (R) = Reptilica

Entree: €6,50 / €5,00 met kortingsbon of 65+ (kinderen t/m 11 jaar gratis toegang, mits onder begeleiding)

Openingstijden:

1e beursdag: 12.00 - 17.30 uur
2e beursdag: 11.00 - 17.30 uur

Meer informatie:

071-5611934 (ma t/m vr: 13.00-17.00 uur)
www.paraview.nl

Adressengids

Alternatieve genezers en therapeuten

ACUPUNCTUUR

(Elektro)
Iriscopie - Natuurgeneeskunde
Jonker, L.C.
Garstestuk 5
7041 JW 's HEERENBERG
T: 0314-665481
F: 0314-665481
E: info@ngpjonker.nl
W: www.ngpjonker.nl

ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

Albers, Jeannet
Vierkantje 15
1541 XE KOOG AAN DE ZAAAN
T: 075-6284873/ 06-20116840
E: jeannet.albers@upcmail.nl

Bartholoméus
Wollegras 11
2498 AT DEN HAAG
T: 015-2563268 06-20269103
E: info@bartholomeuspendelaar.nl
W: www.bartholomeuspendelaar.nl

(Sjamanistische)
Custic-Schellingerhout, Miranda
Meppelrade 143
2544 XN DEN HAAG
T: 06-57120032
E: sjamaanmiranda@yahoo.com
W: www.sjamaanmiranda.nl

(Voor dieren)
Dierentolk en Healer, Praktijk
Ross, Mechteld
Wolfhezerweg 111-113
6874 AD WOLFHEZE
T: 06-50416266
E: info@telepathievoordierenennatuur.com
W: www.telepathievoordierenennatuur.com

(Spiritueel)
Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
Heigatstraat 7
4893 LK ETTENLEUR
T: 076-5264002 06-22408079
E: byelka@siberischsjamanisme.nl
W: www.siberischsjamanisme.nl

(Praktijk in Voorschoten, Rosmalen en Nijmegen)
Tavassoli, Reza
T: 0485-516132 06-53927684
E: info@reza.eu
W: www.reza.eu

AROMATHERAPIE

(Artikelen voor de beoefening van)
Geurland-Therapeutics
Horizon 7
6661 PB ELST Gld
T: 0481-371986
E: info@geurland.nl
W: www.geurland.nl

ASTROLOGIE

Antwoorden en Inzichten, Paranormale hulp- en advieslijn
T: NL: 0909-0890 (€ 0,80 p/m) /
BE: 0903-36465 (€ 1,50 p/m)
E: info@barbara-paragnost.nl
W: www.antwoordeneninzichten.nl

(Persoonlijke horoscoop)
Paracom
T: NL: 0900-7272266 (€ 0,80 p/m) /
BE: 0903-36110 (€1,12 p/m)
W: www.paracom.nl

Paraview, de Spirituele hulplijn
T: 0909-0400152 (€ 0,80 p/m)
W: www.paraview.nl

(Horoscopen)
Pars Solis
Guis, Anneke
Dinant Dijkhuisstraat 12
7558 GA HENGELO
T: 074-2919229
E: info@annekeguis.nl
W: www.annekeguis.nl

Spirit 4 U
T: NL 0900-0511 (€ 0,80 p/m) / BE 0903-51127 (€ 1,00 p/m)
W: www.spirit4u.nl

AURA EN CHAKRA

Color in Motion
E: info@boekenstand.nl

(Healing)
Crystal Spirit
Theresia
Madernastraat 3
1323 HE ALMERE
T: 06-34767097
E: theresia2709@live.nl
W: www.crystalspirit.vpweb.nl

Fiorelli, T.
Lekstraat 28
1823 EX ALKMAAR
T: 072-5117472
E: info@aura-tino.nl
W: www.aura-tino.nl

(Healing)
Welzijn Marketing Int
Malkova, Victoria of Ralph
T: 0909-0401107 (€ 0,80 p/m)
W: www.karmanet.nl

AURAFOTO'S

Color in Motion
zie Aura en Chakra

Spirit 4 U
Klok, Peter
Achterom 49
4811 LS BREDA
T: 06-54967848
E: p.klok@kpnmail.nl
W: www.spirit4u.nl

AUTOMATISCH SCHRIFT

Agnesiam
Grundt, Agnes de
Prins Hendrikstraat 3
6651 XD DRUTEN
T: 0487/514750
E: agnesiam1@kpnmail.nl
W: www.agnesiam.nl

Catharina
ZOETERMEER
T: 079-3514391/06-50623050
F: 079-3514391
E: 079-3514351

Gaauw, Sjaan vd
Lolaan 41-35
7314 AD APELDOORN
T: 055-7504434 / 06-24550941
E: sjaanmedium@hotmail.com
W: www.sjaanmedium.nl

Gerrit Prins Medium
Prins, Gerrit
Vagenkamp 18
3828 JL HOOGLAND
T: 06-16539715
E: gerrit.prins@casema.nl
W: www.gerritprinsmedium.nl

Heshusius, Nancy
Stadhouderlaan 107
3641 KG MIJDRECHT
T: 0297-288450
E: nancy.heshusius@hetnet.nl
W: www.johes.nl

Migora
Waveren, Marga van
Gaag 28
3453 MT DE MEERN
T: 030-2942180
E: info@migora.nl
W: www.migora.nl

**Nurlaila, Bureau en Levensschool
Klaver de Vries, Astrid & Vries Klaver,
Frans de
It-String 2
9035 CK DRONRIJP
T: 0517-231488 06-23958540
E: info@bureaunurlaila.nl
W: www.bureaunurlaila.nl - www.le-
vensschoolnurlaila.nl - www.verbond-
genootschapnurlaila.nl**

AYURVEDA

(Artikelen voor de beoefening van)
Geurland-Therapeutics
zie Aromatherapie

Helende Handen
Plomp, Frits C.
Rogier van der Weydenlaan 34
3723 ND BILTHOVEN
T: 030-2283295
F: 030-2283295
E: fplomp@planet.nl

BIOGENESIS

(Importeur/Distributeur BioGenesis)
**Crince & Company - De Balansfabriek
Crince Le Roy, Jacqueline
De Savornin Lohmanstraat 24
3601 BZ MAARSSEN
T: 0346-570378
E: info@crince-en-company.nl
W: www.crince-en-company.nl**

(Importeur/Distributeur BioGenesis en
Biotac Tachyonen)
**Yanini, Praktijk voor Body, Mind &
Spirit
Hegeman, Vera
Wilhelminastraat 59
6851 KN HUISSEN
T: 026-8800140 06-14643520
E: info@yanini.nl
W: www.yanini.nl**

BIORESONANTIETHERAPIE

Iriscopie - Natuurgeneeskunde
Jonker, L.C.
zie Acupunctuur

BOEKEN

**Boekenstand.nl
E: info@boekenstand.nl
W: www.boekenstand.nl**

Citadel, Uitgeverij
Heide, Jan C. van der
T: 071-5172870
F: 071-5174357
E: jan.c.van.der.heide@wxs.nl
W: www.uitgeverijcitadel.com

Jeka
Damplein 20
3319 HC DORDRECHT
T: 078-6160037
F: 078-6177822

CHANNELEN/GIDSEN

(Dieren ook)
Adviesbureau Sonja Dover
Dover, Sonja
Hoofdstraat 155a
6881 TG VELD
T: 026-3795608
E: info@sonjadover.nl
W: www.sonjadover.nl

Agnesiam
Grundt, Agnes de
zie Automatisch Schrift

Bravo, Medium
Middenhof 106
1354 EL ALMERE
T: 036-8110110
E: abravo@scarlet.nl
W: www.mediumbravo.nl

Catharina
zie Automatisch Schrift

Heshusius, Nancy
zie Automatisch Schrift

Migora
Waveren, Marga van
zie Automatisch Schrift

Slootemaker, E.
Lijnbaanstraat 56
1501 PD ZAANDAM
T: 075-6312729
E: info@evaslootemaker.nl
W: www.evaslootemaker.nl

(In het aquaristijdperk)
Witte Roos, de
Seibels, Jeannette
Jacob de Graeflaan 143
1181 DM AMSTELVEEN
T: 06-43173212
E: jeannette.seibels@gmail.com
W: www.dewitterroos-online.nl

COACHING / COUNSELING

Abel Consulting
Koning, Cora de
State 5
5509 NX VELDHOVEN
T: 040-8443907
W: www.abelconsulting.nl

Agnesiam
Grundt, Agnes de
zie Automatisch Schrift

**Antwoorden en Inzichten, Paranormale
hulp- en advieslijn
zie Astrologie**

Cirkelpoort
Streete, Sharon
Langebrug 40a
2311 TM LEIDEN
T: 071-5225730 06-25062516
E: sharonstreete@gmail.com
W: www.cirkelpoort.nl

Dewegnaarjzef
Wendy Ann
Krimweg 160
7351 TM HOENDERLOO
T: 06-16060089
E: dewegnaarjzef@gmail.com
W: www.dewegnaarjzef.nl

Het-Juiste-Inzicht, Mediumpraktijk/ Nieu-
wegein, Counselling Praktijk
Rijkenberg, Leomiek
IJsselstraat 14
3401 DK IJSELSTEIN
T: 06-14226238/ 0909-leomiek (5366435)
W: www.counsellingnieuwwegein.nl / www.
leomiek.nl

Paraview, de Spirituele hulplijn
zie Astrologie

Pars Solis
Guis, Anneke
zie Astrologie

Sjamala Spiritueel Centrum
Romers, Niek/Steenhouwer, Nora
Spiegelstraat 11c
1405 HV BUSSUM
T: 035-6911799 06-19995407
E: nromers@gmail.com
W: www.sjamala.nl www.sjamala.com

(Spiritueel)
Sympatico
Diergaarde, Medium Marcel
Langswater 715
1069 EG AMSTERDAM
T: 06-48603455
F: 020-7701525
E: mdiergaarde@sympatico.nl
W: www.sympatico.nl

Transmissie
Harbers, Janna
Hoffesstraat 27
7451 AE HOLTEN
T: 06-44658290
E: jannaharbers@solcon.nl

(Healing)
YourHealing.nl
Benten, Harold
T: 06-49821701
E: info@yourhealing.nl
W: www.yourhealing.nl

DROOMUITLEG

Dewegnaarjzef
Wendy Ann
zie Coaching/Counseling

Heutink, Gerard
Leersumstraat 53
2546 TG DEN HAAG
T: 070-3660991, 06-53337131
F: 070-3080933
E: paragnost@gerardheutink.nl
W: www.gerardheutink.nl

EDELSTENEN/MINERALEN

Atlantis New Age
Frambozengard 31
3962 JT WIJK BIJ DUURSTEDEN
T: 0343-577600
F: 0343-591500
E: info@atlantisshop.nl
W: www.atlantisshop.nl

(Therapie)
Crystal Spirit
Theresia
zie Aura en Chakra

Silverbol/Trykonia
Twyver, Henk G. van
Scoutenlaan 70
4854 AX BAVEL
T: 0161-778094
E: info@trykonia.nl info@silverbol.com
W: www.trykonia.nl+ www.silverbol.com

ENERGETISCH REINIGEN

(Therapie)
Crince & Company - De Balansfabriek
Crince Le Roy, Jacqueline
zie BioGenesis

(BioGenesis en Biotac Tachyonen)
Yanini, Praktijk voor Body, Mind & Spirit
Hegeman, Vera
zie BioGenesis

ENGELN

Kraak, Hans
W.L. Penningstraat 6h
1064 TM AMSTERDAM
T: 020-7729039 06-34639108
E: info@hanskraak.nl
W: www.hanskraak.nl

Migora
Waveren, Marga van
zie Automatisch Schrift

(Reading/healing)
Sophia, Praktijk
Boonstra, Ineke
Borgstee 48
9403 TV ASSEN
T: 0592-399790
F: 0592-399791
E: ineke.boonstra@praktijk-sophia.nl
W: www.praktijk-sophia.nl

ETHERISCHE OLIËN

Atlantis New Age
zie Edelstenen/Mineralen

Geurland-Therapeutics
zie Aromatherapie

FOTOANALYSE

Crince & Company - De Balansfabriek
Crince Le Roy, Jacqueline
zie BioGenesis

Wolters, JJ
Heilige stoel 6929
6601 ST WIJCHEN
T: 06-23681495

GEEST- & SPOOKVERSCHIJNSELEN

Athanasia, Stichting
Rivas, Titus/ Driven, Anny
Darrenhof 9
6533 RT NIJMEGEN
T: 06-30506219/ 0495-491261
E: titusrivas@hotmail.com/ Anny_
Dirven@hotmail.com

Heide, Jan C. van der
Rhijngesteerstraatweg 124
2343 BZ OEGSTGEEST
T: 071-5172870
F: 071-5174357
E: jan.c.van.der.heide@wxs.nl
W: www.jancvanderheide.com

GEZONDHEIDSTENEN

Atlantis New Age
zie Edelstenen/Mineralen

Silverbol/Trykonia
Twyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen

HANDLIJNKUNDE / HANDLEZEN

Wetsema, Richard
C - Beukerhof 6 (1 hoog)
6866 DH HEELSUM
T: 0317-317574
E: info@wetse.nl
W: www.wetse.nl

HEALING

Agnesiam
Grundt, Agnes de
zie Automatisch Schrift

(Cristal)
Albers, Jeannet
zie Alternatieve Geneeswijzen

Ayaros Healingmedium
Frederiks, Beatrix
Zomerkade 314
1273 SW HUIZEN
T: 035-5244931
F: 06-30491188
E: beatrix50@ziggo.nl

Bartholoméus zie Alternatieve Geneeswijzen

Bravo, Medium
zie Channelen/Gidsen

(Energie behandelingen)
Chomaliel
Sooder, Marianne
Kalanderij 89
3901 WN VEENENDAAL
T: 06-12045827
E: info@chomaliel.nl
W: www.chomaliel.nl

Cirkelpoort
Streete, Sharon
zie Coaching/Counseling

(Voor dieren)
Dierentolk en Healer, Praktijk
Ross, Mechteld
zie Alternatieve Geneeswijzen

Gerrit Prins Medium
Prins, Gerrit
zie Automatisch Schrift

Institute of Siberian Shamanism Giesbergen, Petra zie Alternatieve Geneeswijzen

(Klank)
Klankmassage, Nederlandse Inst. voor
Reuver, R.A. de
Partitastraat 4
1312 ES ALMERE
T: 036-5366797 06-13300295
E: ro253@hetnet.nl
W: www.klankforum.nl

Oils of Nature
Burgoyne, Trevor
Schilderhof 3
1315 LS ALMERE
T: 036-5301123/06-53737160
E: trevorburgoyne@hotmail.com
W: www.oilsofnature.nl

Paraview, de Spirituele hulplijn
zie Astrologie

(Reiki)
Reikipraktijk
Uittenbogaard, J
Snoekbaars 4
2411 DP BODEGRAVEN
T: 0172-616155 06-24744034
E: ivonne.uittenbogaart@gmail.com

Sjamala Spiritueel Centrum
Romers, Niek/Steenhouwer, Nora
zie Coaching/Counseling

(Trance)
Sympatico
Diergaarde, Medium Marcel
zie Coaching/Counseling

Tavassoli, Reza
zie Alternatieve Geneeswijzen

Transmissie
Harbers, Janna
zie Coaching/Counseling

(Energetix magneet sieraden)
WY Lifestyle
Scholtes-Knijenburg, Yvonne
Paul Whitemansingel 34
3069 XV ROTTERDAM
T: 010-4212382/06-21448519
E: info@wylifestyle.nl
W: www.wylifestyle.nl

(Met massage, reiki, shamballa en
BioGenesis gratis workshops)
Yanini, Praktijk voor Body, Mind &
Spirit
Hegeman, Vera
zie BioGenesis

YourHealing.nl
Benten, Harold
zie Coaching/Counseling

HELDERVOELENDE / HELDERHORENDE

(Dieren ook)
Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen

Terpstra, Roelof
Acaciastraat 150
2565 KG DEN HAAG
T: 070-8870911 06-46176450
E: roelof.terpstra@live.nl

HELDERZIENDE / PSYCHOMETRIE

Allard
T: 06-24817056
E: adviastaams@quicknet.nl

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
de Vallei 112
9405 KM ASSEN
T: 0592-359221/ 06-13931646
E: wim@centrum-anahata.nl /
ronnie@centrum-anahata.nl
W: www.anahata-assen.nl / www.centrum-
anahata.nl

(Paragnoste) Antwoorden en Inzichten, Paranormale hulp- en advieslijn zie Astrologie

Balans, Spir. Org.
Roosmalen, A.J.M. van
Dedemsvaartweg 435
2545 DG DEN HAAG
T: 070-3298231 06-42233092
E: info@spiritueleorganisatiebalans.org
W: www.spiritueleorganisatiebalans.org

Bravo, Medium
zie Channelen/Gidsen

Catharina
zie Automatisch Schrift

(Dieren ook)
Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen

Fiorelli, T.
zie Aura en Chakra

Gaauw, Sjaan vd
zie Automatisch Schrift

Heshusius, Nancy
zie Automatisch Schrift

Het-Juiste-Inzicht, Mediumpraktijk
Rijkenberg, Leomieik
zie Coaching/Counseling

Heutink, Gerard
zie Droomuitleg

Ista, Linda
Mahatma Gandhistraat 119
3066 VA ROTTERDAM
T: 06-20087687
E: info@lindaista.nl
W: www.lindaista.nl

Oils of Nature
Burgoyne, Trevor
zie Healing

Paracom
zie Astrologie

Slootemaker-Rep, E.
zie Channelen/Gidsen

Spirit 4 U
zie Astrologie

Terpstra, Roelof
zie Energetisch Reinigen

(Paragnost)
Welzijn Marketing Int
Malkova, Victoria of Ralph
zie Aura en Chakra

Wetsema, Richard
zie Handlijnkunde/Handlezen

(Paragnost)
Witte Roos, de
Seibels, Jeannette
zie Channelen/Gidsen

Wolters, JJ
zie Foto Analyse

HYPNOTHERAPIE

Heide, Jan C. van der
zie Geest & Spookverschijnselen

Paradidakt
Wilk, Rob van der
Nederlandlaan 234
2711 JH ZOETERMEER
T: 079-3600156
F: 079-3600156
E: info@robvanderwilk.nl wilk@orange.nl
W: www.robvanderwilk.nl

INTUÏTIEVE ONTWIKKELING

(Cursussen)
Chomalie
Sooder, Marianne
zie Healing

Crystal Spirit
Theresia
zie Aura en Chakra

(Paragnost)
Witte Roos, de
Seibels, Jeannette
zie Channelen/Gidsen

IRISCOPIE

Bomhof, Riet
Ceintuurbaan 48
1403 AC BUSSUM
T: 035-6937146
E: r.bomhof@kpnmail.nl

Grondelle, C. van
't Tuintje 11
1251 RZ LAREN NH
T: 035-5319112 06-51832065
E: corrie.brink@gmail.com
W: www.iriscopie.net

Irisopie - Natuurgeneeskunde
Jonker, L.C.
zie Acupunctuur

KAARTLEGGEN / TAROT

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

**Antwoorden en Inzichten, Paranormale
hulp- en advieslijn
zie Astrologie**

Balans, Spir. Org.
Roosmalen, A.J.M van
zie Helderzienden/Psychometrie

Catharina
zie Automatisch Schrift

Paracom
zie Astrologie

Pars Solis
Guis, Anneke
zie Astrologie

Slootemaker, E.
zie Channelen/Gidsen

Spirit 4 U
zie Astrologie

Tarot Beroepsvereniging Nederland
Oude Arenborgweg 7
5916 RX VENLO
T: 06-27338281
E: info@tarotberoepsvereniging.nl
W: www.tarotberoepsvereniging.nl

Terpstra, Roelof
zie Energetisch Reinigen

KLANKHEALING / MUZIEK

Klankmassage, Nederlandse Inst. voor
Reuver, R.A. de
zie Healing

KUNST / SCHILDERIJEN

(Wastekeningen)
Reikipraktijk
Uittenbogaard, J
zie Healing

MAGNETENTHERAPIE

(Artikelen voor de beoefening van)
Geurland-Therapeutics
zie Aromatherapie

(Energetix magneet sieraden)

WY Lifestyle

**Scholtes-Knijnenburg, Yvonne
zie Healing**

MAGNETISEREN

Abel Consulting
Koning, Cora de
zie Coaching/Counseling

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

Bartholoméus
zie Alternatieve Geneeswijzen

Fiorelli, T.
zie Aura en Chakra

Helende Handen
Plomp, Frits C.
zie Ayurveda

(Ook voor groepen)
Lia, Praktijk
Leeuwenburgh, Lia
RILLAND
T: 0113/850837 06-41511535
E: cleeuw@zeelandnet.nl

Slootemaker, E.
zie Channelen/Gidsen

Sonja Natuurlijke geneeswijzen
Coevering-Polier, S vd
Rötscherweg 4
6373 XP LANDGRAAF
T: 045-5693434
E: sonjareflex@gmail.com
W: www.sonjanatuurlijkegeneeswijzen.nl

Wetsema, Richard
zie Handlijnkunde/Handlezen

Wolters, JJ
zie Foto Analyse

MANDALA

Chomaliel
Sooder, Marianne
zie Healing

MASSAGE

(Klankschalen)
Klankmassage, Nederlandse Inst. voor
Reuver, R.A. de
zie Healing

(Hot stone)
Sonja Natuurlijke geneeswijzen
Coevering-Polier, S vd
zie Magnetiseren

MEDIUM

(Dieren ook)
Adviesbureau Sonja Dover
Dover, Sonja
zie Channelen/Gidsen

Allard
zie Helderzienden/Psychometrie

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

Ayaros Healingmedium
Frederiks, Beatrix
zie Healing

Bravo, Medium
zie Channelen/Gidsen

Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen

Dewegnaarjzef
Wendy Ann
zie Coaching/Counseling

Gaauw, Sjaan vd
zie Automatisch Schrift

Gerrit Prins Medium
Prins, Gerrit
zie Automatisch Schrift

Het-Juiste-Inzicht, Mediumpraktijk
Rijkenberg, Leomiek
zie Coaching/Counseling

(Ook voor groepen)
Lia, Praktijk
Leeuwenburgh, Lia
zie Magnetiseren

Paraview, de Spirituele hulplijn
zie Astrologie

Sjamala Spiritueel Centrum
Romers, Niek/Steenhouwer, Nora
zie Coaching/Counseling

Sophia, Praktijk
Boonstra, Ineke
zie Engelen

Sympatico
Diergaarde, Medium Marcel
zie Coaching/Counseling

(Paragnost)
Terpstra, Roelof
zie Energetisch Reinigen

(Paragnost)
Transmissie
Harbers, Janna
zie Coaching/Counseling

MUZIEK (NEW AGE)

(Meditatieve)
Citadel, Uitgeverij
Heide, Jan C. van der
zie Boeken

Paradidakt
Wilk, Rob van der
zie Hypnotherapie

Simply Relax
Derks, Winfried
Postbus 72
9410 AB BEILEN
T: 052-4534367
F: 084-2207553
E: info@simplyrelax.nl
W: www.simplyrelax.nl

NATUURGENEESWIJZEN

(Pijnbestrijding ook)
Iriscopie - Natuurgeneeskunde
Jonker, L.C.
zie Acupunctuur

NEW AGE ARTIKELEN

Atlantis New Age
zie Edelstenen/Mineralen

Boekenstand.nl
zie Boeken

Geurland-Therapeutics
zie Aromatherapie

Jeka
zie Boeken

Silverbol/Trykonion
Twuyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen

NLP

Heide, Jan C. van der
zie Geest & Spookverschijnselen

NUMEROLOGIE

Spirit 4 U
zie Astrologie

OPLEIDING / CURSUS / WORKSHOPS / SPIRITUEEL CENTRUM

(Mediumschool en Ontspanning)
Adviesbureau Sonja Dover
Dover, Sonja
zie Channelen/Gidsen

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

(Dieren ook)
Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen

(Intuïtie/Tarot/Reiki/Medium/Engelen)
Dewegnaarjezelf
Wendy Ann
zie Coaching/Counseling

(M.b.t. dieren)
Dierentolk en Healer, Praktijk
Ross, Mechteld
zie Alternatieve Geneeswijzen

Gaauw, Sjaan vd
zie Automatisch Schrift

**Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
zie Alternatieve Geneeswijzen**

(Ontwikkeling, meditatie, zandlezen, tarot)
Ista, Linda
zie Helderzienden/Psychometrie

Klankmassage, Nederlandse Inst. voor
Reuver, R.A. de
zie Healing

(Positief denken engelen)
Kraak, Hans
zie Engelen

**(Magnetiseren, reiki, spirituele / intuïtieve ontwikkeling)
Nurlaila, Bureau en Levensschool
Klaver- de Vries, Astrid & Vries-Klaver,
Frans de
zie Automatisch Schrift**

(Kabbala)
Paradidakt
Wilk, Rob van der
zie Hypnotherapie

(Erkend praktijkvoerend astrologe)
Pars Solis
Guis, Anneke
zie Astrologie

Sophia, Praktijk
Boonstra, Ineke
zie Engelen

Tarot Beroepsvereniging Nederland
zie Kaartleggen/Tarot

(Mediumschap)
Welzijn Marketing Int
Malkova, Victoria of Ralph
zie Aura en Chakra

Wetsema, Richard
zie Handlijnkunde/Handlezen

YourHealing.nl
Benten, Harold
zie Coaching/Counseling

PARAPSYCHOLOGIE

Athanasia, Stichting
Rivas, Titus/ Driven, Anny
zie Geest & Spookverschijnselen

PENDELEN

**Bartholoméus
zie Alternatieve Geneeswijzen**

Helende Handen
Plomp, Frits C.
zie Ayurveda

POSTORDER

Atlantis New Age
zie Edelstenen/Mineralen

Geurland-Therapeutics
zie Aromatherapie

Silverbol/Trykonion
Twuyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen

REGRESSIE / REÏNCARNATIE

Heide, Jan C. van der
zie Geest & Spookverschijnselen

Hulst, E.
zie Helderzienden/Psychometrie

Ista, Linda
zie Helderzienden/Psychometrie

REIKI

Albers, Jeannet
zie Alternatieve Geneeswijzen

Cirkelpoort
Streete, Sharon
zie Coaching/Counseling

Fiorelli, T.
zie Aura en Chakra

Gerrit Prins Medium
Prins, Gerrit
zie Automatisch Schrift

Heshusius, Nancy
zie Automatisch Schrift

Kraak, Hans
zie Engelen

(Ook voor groepen)
Lia, Praktijk
Leeuwenburgh, Lia
zie Magnetiseren

**Nurlaila, Bureau en Levensschool
Klaver- de Vries, Astrid & Vries-Klaver,
Frans de
zie Automatisch Schrift**

Reikipraktijk
Uittenbogaard, J
zie Healing

Sjamala Spiritueel Centrum
Romers, Niek/Steenhouwer, Nora
zie Coaching/Counseling

Sonja Natuurlijke geneeswijzen
Coevering-Polier, S vd
zie Magnetiseren

Transmissie
Harbers, Janna
zie Coaching/Counseling

(Aquariusenergie)
Witte Roos, de
Seibels, Jeannette
zie Channelen/Gidsen

RELATIEBEMIDDELING

Counselling Praktijk Nieuwegein
Rijkenberg, Leomiek
zie Coaching/Counseling

RITUELEN

(Spirituele Huwelijken)
Adviesbureau Sonja Dover
Dover, Sonja
zie Channelen/Gidsen

ROUWVERWERKING / STERVENSBE- GELEIDING

Anahata-Assen
Helsdingen, Wim en Ronnie
zie Helderzienden/Psychometrie

(M.b.t. dieren)
Dierentolk en Healer, Praktijk
Ross, Mechteld
zie Alternatieve Geneeswijzen

SHAMBHALA

YourHealing.nl
Benten, Harold
zie Coaching/Counseling

SIERADEN

(Atlantische)
Atlantis New Age
zie Edelstenen/Mineralen

(Atlantische)
Silverbol/Trykonía
Twuyver, Henk G. van
zie Edelstenen/Mineralen

(Energetix magneet sieraden)
WY Lifestyle
Scholtes-Knijnenburg, Yvonne
zie Healing

SJAMANISME

Custic-Schellingerhout, Miranda
zie Alternatieve Geneeswijzen

Institute of Siberian Shamanism
Giesbergen, Petra
zie Alternatieve Geneeswijzen

Sympatico
Diergaarde, Medium Marcel
zie Coaching/Counseling

Welzijn Marketing Int
Malkova, Victoria of Ralph
zie Aura en Chakra

SPIRITUELE BEGELEIDING

(Levensloop)
Abel Consulting
Koning, Cora de
zie Coaching/Counseling

TACHYON

(Importeur/distributeur BioGenesis en Biotac Tachyonen)
Yanini, Praktijk voor Body, Mind & Spirit
Hegeman, Vera
zie BioGenesis

THERAPIE

(Ontspannings)
Cirkelpoort
Streete, Sharon
zie Coaching/Counseling

(Edelstenen)
Crystal Spirit
Theresia
zie Aura en Chakra

(Psyco)
Kraak, Hans
zie Engelen

(Samen met engelen)
Migora
Waveren, Marga van
zie Automatisch Schrift

(Hypno- psychotherapie)
Paradidakt
Wilk, Rob van der
zie Hypnotherapie

(Reiki)
Reikipraktijk
Uittenbogaard, J
zie Healing

(Reflexzone)
Sonja Natuurlijke geneeswijzen
Coevering-Polier, S vd
zie Magnetiseren

(Diverse)
Sophia, Praktijk
Boonstra, Ineke
zie Engelen

(Energetix magneet sieraden)
WY Lifestyle
Scholtes-Knijnenburg, Yvonne
zie Healing

TIJDSCHRIFTEN

Paraview
Voorstraat 52
2251 BP VOORSCHOTEN
T: 071-5611934
F: 071-5613779
E: beurzen@paraview.nl
W: www.paraview.nl

VOETREFLEX

Albers, Jeannet
zie Alternatieve Geneeswijzen

Chomaliel
Sooder, Marianne
zie Healing

WONINGZUIVERING

Crince & Company - De Balansfabriek
Crince Le Roy, Jacqueline
zie BioGenesis

ZANDLEZEN

Ista, Linda
zie Helderzienden/Psychometrie

Nurlaila, Bureau en Levensschool
Vries Klaver, Frans de
zie Automatisch Schrift

Ook adverteren in de gids
voor slechts €46,- per jaar?
Bel voor meer informatie:
071-5611934
(tussen 13 - 17 uur)



Ook lid worden van Paraview?

Vul dan onderstaande bon in en lever hem in bij de kassa of stuur hem op naar Bureau View.

Ondergetekende wenst abonnee te worden van Paraview voor €12,50 per jaar en ontvangt 4 keer per jaar het tijdschrift (incl. kortingsbon) en 1 entreebewijs.

(Invullen met blokletters a.u.b.)

Voorletter + achternaam: _____

Adres: _____

Postcode + Plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mailadres: _____

Datum+plaats: _____

Handtekening: _____

NIEUW PARAVIEW - LID

Ondergetekende wenst tot wederopzegging lid te worden van Paraview.

U kunt €12,50 contant aan de kassa op de beurs betalen of deze bon ondertekend terugsturen naar Bureau View. U machtigt ons dan om het geld van uw rekening af te schrijven.

Giro- banknummer: _____

Uw gratis entreebewijs ontvangt u bij de Paraview van augustus 2011.

Inleveren bij de kassa of opsturen naar:
Bureau View
Voorstraat 52, 2251 BP Voorschoten

ING: 44.222.60 ABN-AMRO: 51.83.08.774



Kijk voor meer informatie op :

www.tarotberoepsvereniging.nl

of tel. 06 27338281.

Paragnoste & Medium

Eva Slootemaker



Privé consult voor
Kaart leggen, foto's lezen
Contact met Overledenen
Zaal Lezingen

Voor informatie en afspraken 075 6312729
info@evaslootemaker.nl - www.evaslootemaker.nl

**Wilt u ook adverteren in
Paraview?**

Bel voor meer informatie:

071-5611934

(13 uur - 17 uur)

ETHERISCHE OLIE, BASIS OLIE, MASSAGE OLIE

UITSLUITEND ORIGINELE PRODUCTEN VAN DE BESTE KWALITEIT
GESCHIKT VOOR PROFESSIONEEL THERAPEUTISCH GEBRUIK

AROMATHERAPIE MUZIEK
ROOIBOSTHEE
MASSAGEMATRASSEN
VERDAMPERS
DODE ZEE PRODUCTEN



BERGKRISTALZOUT
ARGILETZ LEMEN
AYURVEDA OLIEN
NATUURLIJKE ZEPEN
PARFUM COSMETICA

GEURLAND

Horizon 7 - 6661 PB Elst (Gld)
Tel: 0481 - 371986 Web: www.geurland.nl E-mail: info@geurland.nl

Zoekt u een goede bijverdienste? Wij zijn op zoek naar verkoopadressen

Victoria

Helderziend transmedium

Energetische int. healer
(UA, RU, IT, BE, UK, NL)



Helpt uw spirituele gaven een
level hoger te komen.

0909 040 1107

www.karmanet.nl

Ook voor al uw readings!

www.paraview.nl

Spirit4u.nl

Voor échte aandacht!

Spirit4u is een sociaal-maatschappelijke en spirituele gesprekslijn.
Wij zijn sinds 2003 actief met het ondersteunen van mensen.
Alle medewerkers hebben een afgeronde opleiding in hun vakgebied.

Zeif iets mee gemaakt op paranormaal vlak?

Twijfel niet om Spirit4u te raadplegen. Als u belt zijn wij er voor u.
Wij geven u échte aandacht!

Go naar www.spirit4u.nl en kijk
voor beschikbaarheid van onze medewerkers.
Via het boxnummer maakt u snel contact.
Behalve het bel-tarief zijn er verder
geén kosten aan het consult verbonden.

Paranormaal begaafden
Spirituele raadgevers
Tarot kaartleggers
Numerologen
Astrologen
Mediums

Nederland:

0900-0511
(€ 0,30 p/m)

België:

0902-41127
(€1,- p/m)



ATLANTIS

New Age en cadeau artikelen

- Atlantische sieraden - Aromalampen - Astro olie - Ayurveda -
- Bach remedies - Boeddha's - Boeken - Chakra olie -
- Dreamcatchers - Etherische olie - Feng Shui - Ganesha's -
- Koansen - Genezende stenen - Kaarten - Klankschalen -
- Napolese- en Tibetaanse artikelen - Pendels - Piramiden -
- Raonkristallen - Reiki artikelen - Sieraden - Tarot - Tribals -
- Wierook en wierookbranders -

bestel nu online via onze internet-shop:
www.atlantis-new-age.nl

tel: 0343- 577 600 - fax: 0343- 591 500 - e-mail: info@atlantis-new-age.nl

PARAVIEW

SPIRITUELE BEURS

14+15 mei:	Waalre	't Hazzo *
21+22 mei:	Groningen	Martiniplaza *
28+29 mei:	Nijmegen	Jan Massinkhal *
4+5 juni:	Enschede	Twentehallen *
12+13 juni (zo+ma):	Spijkenisse	Racketcenter Halfweg *
18+19 juni:	Leiden	3 Oktoberhal *
25+26 juni:	Amstelveen	Emergohal *
2+3 juli:	Dordrecht	Reeweghal *
9+10 juli:	Alkmaar	Sportpaleis Alkmaar *
16+17 juli:	Hoofddorp	Sportplaza het Spectrum *

Let op: data en locaties onder voorbehoud,
kijk voor actueel overzicht op www.paraview.nl

* Gratis entree Sieradenbeurs!

Openingstijden: 1e dag: 12.00-17.30 uur, 2e dag: 11.00-17.30 uur

Info: 071-5611934 (13.00-17.00 uur) / beurzen@paraview.nl

Kijk voor een routebeschrijving en meer informatie op: www.paraview.nl